

VAN TWEE NAAR DRIE LEZINGEN

Naar wens van het Tweede Vaticaans Concilie, bijeengeroepen door paus Johannes XXIII die deze maand heilig wordt verklaard, heeft de H. Schrift in de liturgie een grotere plaats gekregen. Kwam vroeger het Oude Testament nauwelijks aan bod, nu is de eerste lezing steeds genomen uit het Oude



Testament, behalve in de Paastijd dan wordt gelezen uit de Handelingen van de Apostelen. De tweede lezing is genomen uit één van de vier evangeliën (Marcus, Matteüs, Lucas, Johannes). Dit was tot dusverre de praktijk bij de Eucharistievieringen met het Gemengd Koor en het Dameskoor, en op de zaterdagavonden zonder koor en op de woensdagmorgen. Maar sinds het Concilie was het bedoeling dat er drie lezingen uit de H. Schrift gelezen zouden worden. Namelijk ook een lezing uit één van de brieven van de Apostelen of uit het boek Openbaring. In de

oude inleiding bij het oude Missaal stond eerst dat men zich om 'pastorale redenen' kon beperken tot twee lezingen. Dit was in zekere zin strijdig met de grotere aandacht van het Concilie voor de H. Schrift door te kiezen voor drie lezingen. Dit leidde tot het gebruik dat de lezing uit de brieven van de Apostelen werd weggelaten, omdat die niet direct thematisch aansloten bij de lezingen uit het Oude Testament en de evangeliën. Als gevolg dat er bijna nooit meer uit de brieven van de apostel Paulus werd gelezen, hoewel die van groot belang zijn voor ons geloof en een grote plaats innamen in de opbouw van de christelijke kerk. In de inleiding van de nieuwe uitgave van het Missaal, geldig voor de hele wereldkerk, wordt niet meer gesproken van 'pastorale redenen' en wordt zonder uitzondering gekozen voor drie lezingen.

Vanaf Pasen zal ook in onze parochiekerk bij dit gebruik worden aangesloten. Dit betekent dat tijdens de Eucharistievieringen op de zondagen met het Gemengd Koor de rijkdom van de H. Schrift in drie lezingen tot uiting komt. Na de lezing uit het Oude Testament volgt als gebruikelijk een Antwoordpsalm die bij deze lezing aansluit. Hierna volgt de lezing uit één van de brieven van de Apostelen. Tijdens het overbrengen van het Evangelieboek naar de lezenaar wordt om beurten met de kerkgangers het Halleluja gezongen. Daarna volgt de Evangelielezing.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie, nr. 13, 12 april 2014