

LIED OVER EEN STERKE VROUW



De eerste lezing aanstaande zondag gaat over een sterke vrouw. Deze tekst, de afsluiting van het boek *Spreuken*, wordt veel gebruikt in Avondwakes en in Uitvaarten. Het is een gedicht waarbij vers één begint met de eerste letter van het alfabet (Alef) en na 22 regels eindigt met de laatste letter van het alfabet (Taw). Elk vers begint dus met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. “Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? / Zij is meer waard dan edelstenen. / Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen. Zij brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven.../ Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar: / Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.” (*Tanach*)

In het gedicht wordt de kwaliteiten van een echtgenote bezongen in een boerengezin van het oude Israël. De vrouw is sterk door haar overgave; aan haar heeft God de mens toevertrouwd. De sterke vrouw is niet alleen een steun en geestelijke kracht voor haar man en kinderen, maar ook voor anderen, die de kracht van haar geest ervaren. Aan deze vrouwen zijn de gezinnen en de gemeenschap veel verschuldigd. Onze pastoor kent delen uit dit gedicht van buiten en gebruikt het regelmatig als eerste lezing tijdens een uitvaartplechtigheid.

(Foto: boekrol met de Spreuken)

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 35, 15 november 2014