

KRUISVERHEFFING

Aanstaande zondag wordt het feest gevierd van de Kruisverheffing. Dit feest wordt gevierd op 14 september. De oorsprong van het feest is de Helenalegende. Deze legende beschrijft hoe de heilige



keizerin Helena, de moeder van de eerste christenkeizer Constantijn, rond het jaar 325 een visioen had waarin haar werd opgedragen om naar Jeruzalem te gaan om daar het kruis te vinden waaraan Jezus was gestorven. Zij vond niet alleen delen van het Heilig Kruis, maar ook het graf van Christus (waarboven keizer Constantijn de Heilig-Grafkerk liet bouwen). De dag na de wijding van de Heilig-Grafkerk in Jeruzalem werd het Heilig Kruis vereerd als teken van verlossing van de mensheid.

Afbeeldingen van het Kruis werden op die dag omhoog gehouden om ze te tonen aan het volk. Vandaar de naam 'Kruisverheffing'.

Het jaar 325 is ook belangrijk voor het Christendom omdat de romeinse keizer Constantijn in dat jaar alle bisschoppen bij elkaar riep voor het eerste oecumenische Concilie van Nicea. Tijdens dit concilie werd de geloofsbelijdenis geformuleerd, waarop ons Credo is gebaseerd.

Tijdens de liturgie van de Kruisverheffing is als eerste lezing voorgeschreven een lezing uit het boek Numeri 21, waarin Mozes in opdracht van de Heer een koperen slang maakt. Dit omdat de Israëlieten geplaagd werden door giftige slangen waardoor velen de dood vonden. Deze slang werd op een paal gezet en iedereen die gebeten was en naar de koperen slang keek, bleef in leven.

Dit verhaal komt ook terug in de evangelielezing volgens Johannes. In een gesprek met Nicodemus zegt Jezus: "En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft".

(Foto: detail uit koorraam 3 in onze kerk)

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 27, 13 september 2014