

JEZUS TEGENOVER PETRUS



Het komt twee keer voor dat Jezus tegen iemand anders zegt: "Ga weg!". De eerste keer is dat tijdens de beproeving van Jezus in de woestijn door de duivel. De duivel neemt Jezus mee naar een zeer hoge berg en laat Hem alle koninkrijken van de wereld zien. Hij zal ze allemaal aan Jezus schenken als Hij voor hem knielt en hem aanbidt. Hierop zegt Jezus: "Ga weg, satan!"

De tweede keer komt voor in het evangelie van aanstaande zondag. Het gaat hierbij om de eerste aankondiging van Jezus van zijn lijden, dood en verrijzenis. Als Petrus dit hoort gaat hij voor Jezus staan en zegt: "Dat verhoede, God, Heer. Zo iets mag u nooit overkomen!" Jezus keert zich om zegt tot Petrus: "Ga weg, achter Mij, satan. Zo'n antwoord zal Petrus van zijn meester zeker niet verwacht hebben en het zal hem zeker pijn hebben gedaan. In het evangelie van vorige week heeft Jezus Petrus nog geprezen ("Zalig zijt gij, Simon), omdat hij als enige van de leerlingen wist wie de Mensenzoon was ("Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God). Hierop ontvangt hij van Jezus de sleutels van het Rijk der Hemelen.

Wordt Petrus door Jezus nu gelijk gesteld met de duivel? Dat is nu ook weer niet wat Jezus bedoelt, maar Petrus zal zeker erg geschrokken zijn. Hoe hij op de woorden van Jezus heeft gereageerd wordt niet vermeld. Uit het antwoord van Jezus blijkt dat Hij afstand neemt van de gedachtengang van Petrus ("achter mij" of "terug"). Hij verwijt Petrus dat zijn denken niet overeenstemt met dat van God. "Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil". Hierna roept Hij zijn leerlingen op om Hem te volgen. "Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden". In het vervolg van dit evangelieverhaal benadrukt Jezus steeds weer dat zijn leerlingen de dingen moeten zien vanuit het perspectief van het koninkrijk van God en niet vanuit menselijk gezichtspunt. Dat is wat Matteüs met dit verhaal wil laten zien.

(Foto: beeld van Petrus in onze kerk)

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 25, 30 augustus 2014