

## GIESBERT WOUTERS



Tegen de kerktoren aangebouwd bevindt zich een vijfzijdige kleinere toren. Hierin bevindt zich de wenteltrap die leidt naar het zangkoor en de klokkenzolder. Ook deze toren bezit een spits met leien met aan het uiteinde een spits toelopende loden punt als versiering. Tijdens de restauratie van 2010 is deze spits vernieuwd: slechte houtonderdelen en de leien zijn vervangen. Ook de loden spits is vervangen. Tijdens deze vervanging troffen de restaurateurs in de oude loden spits (of pyloon) een inscriptie aan. Na ontcijfering vond men de tekst: "*Giesbert Wouters heeft dezen toren meegemaakt 1898*". Een unieke vondst want nu kennen we de naam van één persoon die daadwerkelijk meegewerkt heeft aan de bouw van de kerk en de toren. Iemand die trots was op zijn vakbekwaamheid en dat ook wilde laten weten aan het nageslacht. Nu bevinden zich in onze kerk wel meerdere namen van personen die op enigerlei wijze bij de bouw of opbouw van de kerk betrokken waren. Maar dat zijn namen van Weurtse notabelen die bij de eerste steenlegging aanwezig waren of die de kerk

belangrijke geschenken hebben gegeven, zoals de gebrandschilderde koorramen. Maar Giesbert Wouters heeft met zijn handen, vakmanschap en inzet onze kerk daadwerkelijk 'gebouwd'. Zijn naam is na ruim 100 jaar aan de vergetelheid onttrokken. We kennen nu de naam van één van de echte bouwers.

Wie hij werkelijk was en waar hij woonde, dat hebben we niet kunnen achterhalen. Alleen de ingekraste naam in het lood is bekend. Deze loden spits (zie de foto) hebben we net op tijd kunnen redden uit de container met de oude loodstrippen en bevindt zich nu in het archief van de pastorie. Tijdens de restauratiewerkzaamheden in juli 2010 wilden ook de mensen die toen aan de kerk werkten hun naam 'vereeuwigen'. We hebben een lijst opgesteld met de namen van de timmerlieden, de metselaars, de loodgieter, de leidekkers en de voegers. Deze lijst is achter de leien van de grote kerkspits gespijkerd. Omdat tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika het Nederlands elftal in de finale net met 1-0 had verloren van Spanje, werd ook een sportkrant met de titel "Weer niet" achter de leien verborgen. Wie weet vindt men over 100 jaar deze lijst met namen en de sportkrant terug. Misschien zijn we in die tijd wél een keer wereldkampioen voetbal geworden.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 31, 11 oktober 2014