



ZANGDAG 2013

Afgelopen zaterdag vond in de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther de jaarlijkse Zangdag plaats van de Nederlandse Gregoriusvereniging in het bisdom Den Bosch. Dit jaar werden liederen gepresenteerd en gezongen uit het *Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk*. Aan dit Liedboek, bestemd voor de Protestantse kerken in Nederland en Vlaanderen, is ruim vijf jaar gewerkt. Een redactie van meer dan 70 personen (theologen, musici, liturgisten, hymnologen, dichters en neerlandici), verdeeld in acht werkgroepen hebben aan de totstandkoming van deze bundel met ongeveer 1400 liederen gewerkt. Het is de opvolger van het Liedboek uit 1973. Het is ongeveer even groot in omvang, maar door dundruk meer dan verdubbeld. Uitgangspunt is geweest dat alle liederen een zodanig niveau moeten hebben dat zij door hele kerkgemeenschap kunnen worden meegezongen.

Het nieuwe Liedboek bevat niet alleen alle psalmen, geliefde gezangen uit het oude boek (o.a. van Huub Oosterhuis), maar ook vele nieuwe Nederlandse gezangen, nieuwe buitenlandse liederen (uit Europa en andere werelddelen), liederen uit Taizé en Jona, kinder-, jeugd- en tienerliederen, liturgische gezangen en gebeden en teksten voor thuis. Er is een enorme rijkdom aan muzikale genres en ritmes. Het Liedboek is uitgegeven in éénstemmige en meerstemmige zetting. Het boek is een enorm succes, drie herdrukken in vijf maanden en nu al weer uitverkocht.

Op de Zangdag hebben we met ongeveer 150 koorzangers verschillende liederen ingestudeerd en gezongen (meestal vierstemmig). Bijvoorbeeld 'Swing low, sweet chariot'. Dit lied is niet vertaald omdat in een vertaling het gevoel waarmee de slaven op de katoenplantages hun hoop uitzingen op een beter leven na de dood, verloren zou gaan. Uit Spanje: 'Gloria a Dios / God alle eer'. We hebben ook verschillende advents- en kerstliederen gezongen. Een ervan is het lied voor kinderen, dat zo begint: 'Hij komt niet uit de grote stad / hij wordt niet in de koningsburcht geboren / je zult zijn naam niet in paleizen horen. / Waar zie je hem? In Bethlehem, / dat kleine gat waar David zat. / Hij komt niet uit de grote stad'. Zo eenvoudig, maar o zo mooi en verrassend op muziek gezet. We hebben ook een lied gezongen van Karel Eykman (theoloog, dichter, en medewerker aan Sesamstraat en Het Klokhuis): 'Hoe lang vergeet U mij, o God / verbergt U zich voor mij? Een teken krijg ik van U niet. / alsof U mijn verdriet niet ziet. / Mijn wanhoop blijft nabij'. Een klein gedicht, maar op een aangrijpende Engelse melodie getoonzet.

De Zangdag werd geleid door Christiaan Winter, cantor en organist van de Oude Kerk in Amsterdam, dirigent van de Sweelinckcantorij en programmamaker koor- en kerkmuziek bij de NCRV. Tevens solo-zanger, begiftigd met een prachtige zangstem. Hij heeft één van de werkgroepen geleid en op muzikaal gebied een grote bijdrage geleverd aan het Liedboek. Hij maakte van deze dag een unieke ervaring.

Het Gemengd Andreaskoor (SV)

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 33, 2 november 2013