

WIJSHEID VAN JEZUS SIRACH

De eerste lezing dit weekeinde is genomen uit het boek *Wijsheid van Jezus Sirach*. Het is een van de belangrijkste wijsheidsboeken die geschreven zijn in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het is geschreven in het Hebreeuws rond het jaar 180 vóór Christus. In de eerste eeuwen ging de oorspronkelijke tekst verloren, maar het boek was al opgenomen in de *Septuagint*, de Griekse vertaling van de Bijbel. De vroege kerk gebruikte de Septuagint als deel van de Bijbel waardoor het al vroeg in de christelijke kerk in de canon werd opgenomen, mede door de Latijnse vertaling van de Septuagint (de *Vulgaat*). Door zijn late verschijning is het wijsheidsboek niet opgenomen in de Joodse Bijbel omdat de inhoud hiervan al veel eerder was vastgesteld. De hervormer Luther gebruikte voor zijn Duitse vertaling de Hebreeuwse Bijbel waardoor de protestanten het boek als apocrief beschouwden (als niet tot de canon behorend, hoewel het boek in de protestantse Bijbel is opgenomen en als gezaghebbend wordt erkend). Vroeger werd het boek ook wel genoemd *Ecclesiasticus* omdat het in de vroeg-christelijke kerk veel gebruikt werd als leerboek.

De oorspronkelijke Hebreeuwse versie van het boek werd pas in 1896 bij toeval ontdekt in een synagoge in Cairo. Ook in de *Dode Zeerollen*, die ontdekt zijn tussen 1947 en 1956, zijn fragmenten gevonden van het boek Wijsheid van Jezus Sirach.

Het boek bevat thema's als: alle wijsheid komt van de Heer, wijsheid is ontzag voor de Heer, standvastig zijn in beproevingen, eerbied voor de ouders, omgang met mensen in nood, wijsheid brengt zegen (bescheidenheid, betrouwbaarheid, oprechtheid, grootmoedigheid), wijsheid verheft de nederigen, zoek naar wijsheid, wijsheid brengt geluk, spreken en zwijgen, vlucht voor zonden, prijzenswaardige en afkeurenswaardige dingen, opvoeding. Volgens Jezus Sirach is niet alles eenduidig en vanzelfsprekend. Er zijn goede en slechte offers, goede en slechte vrienden, goede en slechte adviseurs, goede en slechte wijzen. Het is kortom een boek vol wijsheid.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 25, 31 augustus 2013