

DE ONVRUCHTBARE VIJGENBOOM

Aanstaande zondag horen we de volgende gelijkenis uit de mond van Jezus:



'Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: "Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit." Maar de wijngaardenier zei: "Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken." (NBV)

In de tijd van Jezus had bijna iedereen in zijn tuin een vijgenboom. Deze boom werd niet alleen gewaardeerd om zijn heerlijke fruit, maar ook om zijn grote bladeren die in de hitte zorgden voor de nodige schaduw om uit te rusten. De vijgenboom werd in het Oude Testament door de profeten ook gebruikt als symbool voor Israël.

De betekenis van Jezus' gelijkenis kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Van de ene kant heeft het iets negatiefs: er is geen fruit terwijl er wel fruit had moeten zijn, met als gevolg het besluit om de boom om te hakken. Van de andere kant heeft het iets positiefs: de wijngaardenier wijst op de mogelijkheid dat de boom met wat meer zorg mogelijk het volgende jaar wel fruit zal voortbrengen. Dit is de spanning die dit verhaal oproept. We weten niet wat de eigenaar met het gegeven advies zal doen: óf het is te laat, dus omhakken die boom, óf het is vroeg, dus de boom nog een jaar een kans geven.

Jezus vertelt deze gelijkenis nadat enkele mensen Hem komen vertellen dat Pilatus het bloed van gedode mensen uit Galilea vermengd heeft met het bloed van offerdieren. In die tijd geloofde men dat men gestraft werd als men slecht leefde. Eigenlijk wilden deze mensen zeggen dat de doodstraf de schuld was van een slecht leven en dat de mens als hij goed geleefd had, altijd beloond zou worden. Maar Jezus maakt duidelijk dat dit niet zo hoeft te zijn. God kan straffen voor een slecht leven, maar berouw kan leiden tot vergeving van zonden en opent aldus de weg naar het Rijk van God.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 7, 2 maart 2013