

## LUCAS DE EVANGELIST



Lucas is niet alleen de schrijver van het *Evangelie*, maar ook van de *Handelingen der Apostelen*. Het zijn twee boeken die vroeger één geheel vormden, geschreven op één boekrol.

Wie Lucas precies is, weten we niet. In zijn twee boeken komt de naam Lucas nergens voor. Traditioneel wordt aangenomen dat de schrijver de apostel Paulus af en toe op zijn reizen vergezelde. Dit valt op te maken uit enkele passages in de *Handelingen* waarin gesproken wordt van "wij".

Gezien de belangstelling voor het geneeswerk van Jezus, was Lucas waarschijnlijk arts. De zinsnede 'volgens Lucas' is door anderen tientallen jaren later toegevoegd. Via de stem van Lucas is het verhaal van Jezus en zijn boodschap tot ons gekomen.

In zijn verhaal over Jezus laat Lucas ons zien dat het initiatief voor de voltooiing van de mensheid vooral bij God ligt. In de aankondigingen aan Zacharias en Maria kondigt een engel van God de geboorte aan van Johannes de Doper en van Jezus. Vanuit menselijk oogpunt gaat het om onmogelijke gebeurtenissen. Zacharias is oud en de vruchtbare jaren van Elisabeth zijn voorbij. Maria kan niet in verwachting raken, omdat ze niet met een man omgaat.

Het centrale thema in het werk van Lucas is bevrijding. Dit is een samenvattende term voor zaken als: heil, vrijheid, redding, bevrijding, verlossing, vergeving en verzoening. Ook woorden als 'vrede' en 'vreugde' zijn belangrijk. Een mooie tekst die dit illustreert is het geboorteverhaal van Jezus. De boodschap van de engel is een grote vreugde voor het hele volk. 'Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren: Hij is de messias, de Heer'. En de engelen zingen: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft'.

Bevrijding betekent ook: ontsnapping uit levensgevaar en dood, genezing van zieken en van mensen die bezeten zijn door boze geesten en vergeving van zonden. Bevrijding gaat tevens over vooroordelen waardoor mensen van bepaalde groepen worden buitengesloten. Zo heeft bevrijding ook vandaag nog betekenis voor onze maatschappelijke en religieuze vooroordelen.

(Foto: de evangelist Lucas, detail uit de preekstoel in onze kerk).

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 5, 9 februari 2013