

KOM ZING HET LIED VAN EVA



In onze Litanie van alle Heiligen, zoals die wordt gezongen in de Paaswake, worden 30 heiligen aangeroepen. De verdeling is als volgt: 24 mannen en 6 vrouwen (Maria, Maria Magdalena, Agnes, Catharina, Teresia en Lidwina). Om deze geslachtsongelijkheid te vermijden is in het nieuwe *Liedboek* voor de Protestantse Kerken een litanie opgenomen die geheel gewijd is aan 15 vrouwen die in de heilsgeschiedenis van God een belangrijke rol hebben gespeeld. Ze komen allemaal uit het Oude Testament, behalve Maria en Marta,

maar ook zij zijn vrouwen uit het Joodse volk. Elke aanroep begint met 'kom zing het lied van....' en dan volgt in enkele zinnen een aanduiding van de 'heilige'. De volgende 15 vrouwen zijn opgenomen:

Eva: 'de bron vol levenskracht'

Sara: 'die moeder wordt en lacht'

Hanna: 'die God bestormt met haar gebed'

Maria: 'die Gods woord ter wereld brengt'

Sifra en Pua: 'die het bevel om jongetjes te doden teniet doen bij de Nijl'

Mirjam: 'in zee komt paard en ruiter om' (van de farao)

Ester: 'die massamoord voorkomt'

Tamar: 'die opkomt voor haar recht'

Rachab: 'en haar geloofsgevecht'

Ruth uit Moab: 'in uw gemeente ben ik thuis'

Batseba: 'die meebouwt aan Gods huis'

Anna: 'die uitzielt naar haar kind'

Marta: 'die Jezus volgt en dient'

de Maria's: die steeds Hem hebben bijgestaan'.

Achter elke naam gaat een verhaal of boek schuil. Bijvoorbeeld, Sifra en Pua waren Hebreeuwse verloskundigen. Zij kregen van de farao het bevel: 'Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven'. Maar de vrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven (Exodus, 1: 15-22). In die tijd werd Mozes geboren.

In het lied 'Kom zing het lied van Eva' wordt een standbeeld opgericht voor deze dappere Hebreeuwse vrouwen. Namen die in onze Litanie van alle Heiligen (behalve die van Maria) ontbreken. Ook een Joodse vrouw kan een heilige zijn!

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 34, 9 november 2013