

WAT SCHREEF JEZUS OP DE GROND?



Dit weekeinde horen we in de tweede de lezing een gedeelte uit het evangelie van Johannes. Het gaat over de vraag wie van ons zonder zonde is. Het verhaal gaat over een vrouw die op heterdaad is betrapt terwijl ze echtbreuk pleegde. Enkele schriftgeleerden en farizeeën slepen haar mee naar Jezus. Zij zeggen tegen Hem dat volgens de wet van Mozes deze vrouw gestenigd moet worden en vragen wat Jezus hiervan denkt? Ze zijn benieuwd hoe Jezus zich uit deze strikvraag zal redden en hopen dat ze Hem kunnen aanklagen. Hierna gaat het verhaal als volgt verder:

Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: 'Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.' Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: 'Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?' 'Niemand, heer,' zei ze. 'Ik veroordeel u ook niet,' zei Jezus. 'Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.' (NBV, Joh. 8: 6b-11)

Veel gestelde vragen bij deze tekst zijn: waarom schreef Jezus met zijn vinger op de grond en wat schreef Hij nu precies? De tekst geeft zelf geen antwoord op deze vragen, zodat we alleen maar kunnen gissen. De mannen die de vrouw naar Jezus brachten, beginnen al fout om alleen de vrouw te beschuldigen. De man die ook bij de echtbreuk betrokken is, komt in het verhaal niet voor. Op zich is dit al een overtreding van de Joodse wet. Ook de betrokken man kwam voor steniging in aanmerking. De aanklagers gebruikten de vrouw als middel om Jezus te kunnen beschuldigen. Als Hij zou zeggen dat de vrouw met rust gelaten moest worden, zou Hij de wet van Mozes overtreden. Als Hij zou instemmen met steniging dan zouden de aanklagers Hem aanbrenge bij het Romeinse gezag, want alleen dit gezag mocht de doodstraf voltrekken. Een moeilijke situatie dus voor Jezus. Het antwoord dat Hij geeft is totaal onverwacht. Door te zeggen dat alleen degene die zonder zonde is de eerste steen mag werpen, zet Hij zijn aanklagers voor schut zonder dat Hij ook maar één wet overtreedt.

Waarom schreef Hij met zijn vinger op de grond? Het is mogelijk dat Jezus hierbij dacht aan een tekst van *Jeremia* (17: 13) uit het Oude Testament: 'HEER, bron van Israëls hoop, wie u verlaten, zullen te schande staan, wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de HEER, de bron van levend water, verlaten.' Omdat de aanklagers de wet van Mozes en de tekst van Jeremia kenden en waarschijnlijk zelf ook in zonde verkeerden, wees Jezus hen, al schrijvende met zijn vinger op de grond, op deze tekst. Met andere woorden, Jezus schreef de zonden van de aanklagers in het zand.

Met zijn handelingen en uitspraken wijst Jezus op het belang van barmhartigheid en vergeving en dat niemand van ons zonder zonde is.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 9, 16 maart 2013