

## JEZUS EN DE PROFETEN



De twee lezingen van dit weekeinde laten goed zien hoe het Oude Testament (OT) en het Nieuwe Testament (NT) met elkaar verbonden zijn.

De eerste lezing uit het boek *Koningen* gaat over de genezing van Naäman.

Naäman was de bevelhebber van het Syrische leger in Damascus. Dit leger pleegde regelmatig invallen in Israël waarbij men gevangenen maakte en deze meevoerden als slaven naar Syrië. Naäman stond bij de koning in hoog aanzien omdat hij grote overwinningen had behaald. Maar hij was melaats. Melaatsheid

werd in die tijd gezien als een straf voor een zondig leven. In zijn nood wendde hij zich tenslotte tot de profeet Elisa uit Samaria. Elisa droeg Naäman op zich zevenmaal te wassen in de Jordaan, “dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn”. Naäman deed dit met tegenzin, hij daalde af naar de Jordaan en dompelde zich er zevenmaal onder zoals Elisa had gezegd. “Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein.” Naäman gaat naar de profeet terug en zegt: “Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is” en hij verzekert de profeet dat hij nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de HEER.

In de tweede lezing uit *Lucas* komen tien melaatsen op Jezus af, zij blijven op afstand staan en roepen luidkeels: “Jezus, Meester, ontferm U over ons!”. Jezus zegt tegen hen dat zij zich aan de priesters moeten laten zien. Onderweg worden ze gereinigd. En dan gebeurt het onwaarschijnlijke. Van de tien genezen melaatsen keert er slechts één terug naar Jezus om hem te bedanken en te verheerlijken. En juist deze ene man is een vreemdeling, een Samaritaan waar Joden eigenlijk niets van willen weten. Jezus vraagt verwonderd: “Zijn niet alle tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Is er dan niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling?”

Deze twee lezingen laten zien dat er rechtstreeks verband bestaat tussen de boodschappen van de profeten in het OT en van Jezus in het NT. Gods goedheid geldt niet alleen voor de joden maar ook voor de niet-joden. Jezus treedt hierbij in het voetspoor van de profeten. Hij kende alleen de Hebreeuwse Bijbel, onze OT. Als hij als Jood in de synagoge kwam om te preken, las hij voor uit het OT en legde uit wat hij gelezen had. Dit deed hij reeds op twaalfjarige leeftijd en alle toehoorders stonden versteld van zijn inzicht en verstand. De God van Abraham, Isaak en Jacob uit het OT, waar Jezus over sprak als zijn Vader, vormt de grondslag voor het NT. Als in de eerste lezing aan het OT wordt voorbij gegaan, valt de bodem weg voor de tweede lezing uit het NT.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 31, 12 oktober 2013