

IK BLIJF LIEVER HEERLIJK GELOVEN IN GOD

In kranten en op radio en televisie komen herhaaldelijk mensen aan het woord die fanatiek strijden tegen het geloof in God. Hierbij betogen ze steeds maar weer dat God niet bestaat (wat op zich ook een geloof en niet bewezen is), dat de schepping het resultaat is van de oerknal en de mens het product van een daaruit volgende evolutie, dat iets kan ontstaan uit niets, dat we volledig bepaald worden door ons brein, dat er geen vrije wil is en dat maatschappijen die niet in God geloven beter zijn dan maatschappijen die wel in God geloven.

Onlangs heeft hulpbisschop Everard de Jong van Roermond zich te weer gesteld tegen deze opvattingen en gesteld dat hij liever in God blijft geloven (De Volkskrant, 4 september). Hij kiest voor een geloof dat ruimte biedt aan een liefhebbende God en niet voor een leven dat volledig is bepaald door een anoniem lot. Hij vraagt zich af wat voor mensen die niet in God geloven geluk betekent. Wat is de zin van hun leven? Is dit leven niet een vorm van materialistisch atheïsme dat genoeg neemt met een leven zonder perspectief op een leven na de dood? Dat is geen aantrekkelijk alternatief. Is het leven alleen maar materie dat zich zelf door toeval organiseert? Worden we volledig bepaald door ons brein en ligt alles door evolutie vast zodat de mens geen vrije wil heeft? Hierop stelt de De Jong de vraag: 'Waarom zou ik niet een slimme crimineel mogen zijn, die al moordend voortdurend zijn straf weet te ontlopen? Als ik maar overleef, dat is toch de ultieme norm van de evolutie?' Verder vraagt hij zich af of er echt geen verband is tussen het individualisme van deze tijd en de eenzaamheid van miljoenen mensen en kinderen in deze wereld. Zijn Noord-Koreanen echt gelukkig met hun goddeloze heilstaat? Hebben goddeloze systemen als fascisme en communisme niet honderden miljoenen doden op hun geweten, meer dan er ooit gedood zijn op religieuze gronden? Zijn niet-gelovigen meer gemotiveerd om het leed in de wereld te bestrijden? Is het geloof in God niet een bron geweest voor de zorg voor de allerarmsten en het onderhouden van scholen, zieken- en weeshuizen, zorginstellingen voor ouderen en minder-invaliden? Het antwoord op deze vragen brengt De Jong tot de keuze dat hij liever 'heerlijk gelovig blijft binnen de door mijzelf gekozen R.K. Kerk'. Ze geeft een rijk en genuanceerd systeem van zingeving voor het leven hier op aarde, krachtige morele bronnen om te handelen en goed te doen en een wereldwijde gemeenschap die opkomt voor armen, eenzamen en hulpbehoevenden. Hij kiest daarom voor een liefhebbende God, 'een Vader die op me wacht in het land van Licht en Leven! En vanuit dat geloof in die liefde elke dag gemotiveerd worden tot goede daden'.

Kunt u zich ook vinden in de keuze van deze bisschop?

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 27, 14 september 2013