



CHRISTUS KONING 2013

Dit weekeinde wordt het feest gevierd van Christus Koning. Hiermee wordt het kerkelijk jaar (het C-jaar) officieel afgesloten. De vraag of Jezus koning is, wordt gesteld door de Romeinse landvoogd Pilatus. In de drie synoptische evangeliën (Markus, Matteüs en Lukas) vraagt Pilatus, als Jezus na zijn gevangenneming aan hem is voorgeleid: “Zijt gij de koning der Joden?” Jezus geeft hierop geen direct antwoord.

Hij zegt alleen maar: “Gij zegt het”. Op zich is dit natuurlijk geen antwoord. Het is alsof Jezus wil zeggen: ‘Als jij dat denkt, dan denk je dat maar’. Jezus wil hierop eigenlijk niet antwoorden omdat Pilatus een heel ander koning voor ogen heeft dan Jezus. Pilatus denkt aan een wereldse koning met macht, rijkdom en geld. Veel van deze koningen zijn geen zegen geweest voor het volk waarover zij koning waren. In tegendeel, vaak werd het volk juist uitgebuit. Zo’n koning bedoelt Jezus niet, daar wil hij niets mee te maken hebben.

Wat Jezus wel bedoelt komt tot uiting in het gesprek met zijn leerlingen als hij hen vraagt: “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?” De leerlingen noemen namen als Johannes de Doper, Elia, Jeremia of een van de profeten. “Maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben” vraagt Jezus vervolgens. Alleen Simon Petrus zegt: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God”. Waarop Jezus antwoordt: “Zalig zijt gij, Petrus, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is... Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen”. Hier gaat het bij Jezus om. Het gaat om het Koninkrijk der hemelen. Om hierover te vertellen is hij op aarde gekomen. Niet om te zeggen dat hij koning is.

Maar wij mensen kunnen een koninkrijk maar moeilijk voorstellen zonder koning. Om de verheven status van Jezus als machthebber over hemel en aarde tot uitdrukking te brengen, heeft paus Pius XI in 1925 het feest van Christus Koning ingesteld. In 1969 is het door paus Paulus VI verplaatst naar de laatste zondag van het liturgisch jaar. Hierna begint de Advent en een nieuw kerkelijk jaar (jaar A).

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 36, 23 november 2013