

## VERJAARDAG VAN DE KERKWIJDING

Elke parochie herdenkt jaarlijks de wijding van haar kerk als hoogfeest. Deze viering vindt plaats naar aanleiding van de wijdingsdag van het kerkgebouw. Voor onze parochie is dat 12 september 1898 toen de huidige H. Andreaskerk werd ingewijd. Onze parochianen in het verleden hebben deze kerk gebouwd als een ruimte voor gebed en bezinning. Het kerkgebouw verwijst naar de kerk als gemeenschap die in ons dorp leeft. Het maakt de verblijfplaats van God onder ons mensen zichtbaar. We beseffen dit als we samen zingen, zoals vorige week:

Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan,  
Waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan.  
Dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn,  
de pijler die dit alles schraagt, wilt Gij (= God) die voor ons zijn?  
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht  
die wie hier schuilen verder leidt, tot alles is volbracht (Sytze de Vries).

De viering van de verjaardag van de wijding van de kerk vinden we ook terug in het Oude Testament. Toen Judas de Makkabeeër met zijn broers de Syrische koning Antiochus verslagen hadden, trokken zij naar Jeruzalem en zeiden toen ze zagen hoe de tempel ontheiligd was: "Laten we het heiligdom reinigen en het opnieuw inwijden". Toen dit gebeurd was, bepaalde Judas dat ze, zolang als ze leefden, het feest van de altaarinwijding jaarlijks 'met blijdschap en vreugde' moesten vieren. Een kerkgebouw is een levend monument waar we aan zijn gehecht. Het kost veel geld, energie en aandacht om dit gebouw overeind te houden en te bewaren als een goed verzorgde ruimte voor gebed en een plek voor de ontmoeting met God. Het kerkgebouw, waar wij de eucharistie vieren, helpt ons daarbij. Denken we bij het feest van de inwijding van onze kerk aan de inzet van vroegere generaties parochianen en hoe wij in deze tijd onze kerk kunnen maken en behouden tot een plaats waar God ons kan ontmoeten.

SV

Uit: Parochieblad St.Andreasparochie nr. 26, 8 september 2012