

TOBIAS EN DE ENGEL (2)

Wat vooraf ging. Tobit was een rechtvaardige en godvrezende man. Hij was buiten zijn schuld blind geworden. Omdat hij arm was, zond hij zijn zoon Tobias op reis om een som geld op te halen die hij aan Gabaël ooit in bewaring had gegeven. Op zijn reis werd hij vergezeld door Rafaël, een engel maar dat wist Tobias niet.



Op een zeker moment bereikten Tobias en Rafaël 's avonds de rivier de Tigris. De jongen liep het water in om zich te wassen, toen er opeens een vis uit het water sprong. Tobias greep de vis en wierp hem op het droge. Rafaël zei: "Snijd de vis open, haal het hart, de lever en de gal eruit en berg die goed op". Daarna bakten ze de vis en aten die op. Toen ze de stad waar Gabaël woonde naderden, zei Rafaël dat ze gingen logeren bij de familie Raguël, verwanten van Tobias. Raguël had maar één kind, een dochter, die Sara heette. Zij was eveneens zeer gelovig. Rafaël zei dat hij Raguël zou voorstellen om Sara aan Tobias tot vrouw te geven. Maar Tobias protesteerde en zei dat hij gehoord had dat aan het meisje zeven mannen gegeven waren die allemaal in het bruidsvertrek waren omgekomen. "Ik ben dus bang dat het mijn leven kost en dat ik zo mijn vader en moeder van verdriet om mij in het graf breng. En zij hebben geen andere zoon om hen te begraven". Waarop Rafaël antwoordde dat de boze geest die de dood van die zeven mannen had veroorzaakt, overwonnen kon worden door op een wierookschaal een stukje van het hart en de lever van de vis op de gloeiende as te leggen. Als de boze geest dat zou ruiken zou hij op de vlucht slaan en nooit meer terugkomen. Bij het horen van deze woorden hield Tobias van Sara en "voelde zich innig met haar verbonden". Bij aankomst in het huis van Raguël werd Tobias als lid van de familie herkend en hij werd met grote hartelijkheid in het huis opgenomen. Voordat Raguël zijn dochter als vrouw aan Tobias gaf, vertelde hij hem dat hij zijn dochter al aan zeven mannen had gegeven, die allemaal om het leven waren gekomen. Daarop gaf hij zijn dochter als vrouw aan Tobias, volgens de wet van Mozes.

(Wordt vervolgd)

(Foto: detail koorraam 7 Andreaskerk)

SV

Uit: Parochieblad St.Andreasparochie nr. 30, 6 oktober 2012