

HET ONZE VADER



Het Onze Vader is het meest gebeden gebed in het Christendom. Het komt voort uit een vraag van een van de leerlingen van Jezus: 'Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes de Doper het zijn leerlingen geleerd heeft'. En dan zegt Jezus volgens Matteüs: 'Jullie moeten zo bidden: Onze Vader in de hemel, uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het nodige brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons. En breng ons niet in verleiding, maar red ons van het kwaad'.

Het is niet alleen het meest gebeden gebed, maar het is ook volgens sommigen een ongewoon gebed. Het wordt door alle Christenen gebeden, maar Christus wordt niet genoemd. Het wordt gebeden in alle kerken, maar het woord kerk komt nergens voor. Ook niet de Heilige Schrift, de maagdelijke geboorte van Maria, de wonderen, de offerdood van Jezus als verzoening voor onze zonden, de verrijzenis van Christus, de Heilige Geest. Het wordt gebeden door christenen die uitzien naar een leven in de hemel na de dood en niet naar een leven in de hel. Toch worden hemel en hel niet genoemd. Men kan zeggen dat het een Joods gebed is van de Joodse Jezus en dat het daarom niets Christelijks of Joods Christelijks bevat. Maar dat roept weer de vraag op waarom dan het verbond, de tempel, de besnijdenis of de Joodse Bijbel niet worden genoemd.

Al deze weglatingen maken het Onze Vader tot een bijzonder gebed. Het komt rechtstreeks voort uit het hart van Jezus en is bedoeld voor alle mensen, voor de hele wereld. Het gaat over een God van 'recht en gerechtigheid' (Psalm 99). Die ook van ons mensen vraagt ons in zetten voor 'recht en gerechtigheid'. Het bevat de kernboodschap van de hele Heilige Schrift. Het richt zich tot het geweten van de hele wereld, ongeacht welk geloof men belijdt.

(Foto: detail koorraam Andreaskerk)

SV

Uit: Parochieblad St.Andreasparochie nr. 24, 25 augustus 2012