

FEEST VAN CHRISTUS KONING



Dit weekeinde vieren we het feest van Christus Koning. Een van de titels die aan Jezus is toegekend is die van koning, naast die van leraar en profeet. Het gaat hierbij niet om een koning zoals wij die vandaag kennen. Als Jezus voor Pilatus staat maakt hij dat heel duidelijk: zijn koningschap is niet van deze wereld. Het is geen koningschap van macht en gezag. Jezus als koning legt ons niets op, hij nodigt ons uit toe te treden tot het koninkrijk van God. Hij roept ons op zorg en aandacht te hebben voor de kleinen en zwakken.

Hij is niet een koning die de eerste of de voornaamste wil zijn, maar een dienaar die de laatste is en zich dienstbaar maakt voor anderen.

De echte koning is God, waar Jezus steeds naar verwijst als zijn vader. Wat Jezus tijdens zijn leven vooral wilde, is het vestigen van Gods koninkrijk hier op aarde. Het is een uitnodiging: 'Zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid' (Matteüs 6: 33).

Het feest van Christus Koning wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar als een soort visioen van de toekomst dat eens het koninkrijk van God voor alle mensen zal zijn. Dat mensen niet langer vechten om macht, invloed, geld en bezit en niet langer geleid worden door egoïsme, afgunst en jaloezie, maar zich net als Jezus inzetten voor het geluk van medemensen.

Vanaf volgende week, met het begin van de Advent, gaan we ons voorbereiden op de komst van Jezus hier op aarde.

SV

Uit: Parochieblad St.Andreasparochie nr. 36, 24 november 2012