

HET BEELD VAN GOD

Iedereen die gelooft, heeft een bepaald beeld van God. Maar als je iemand vraagt: hoe ziet jouw beeld van God er uit, dan vinden we dat een hele moeilijke vraag. Het gaat hierbij om iets heel persoonlijks, om de eigenschappen die ik aan God toeken. Omdat God de totaal-andere is hebben wij mensen woorden nodig die we aan ons eigen bestaan ontleen. We zijn immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom schrijven we aan God menselijke eigenschappen toe of we maken gebruik van beelden: Bijvoorbeeld, God is voor mij als een vader of moeder. Dit beeld kennen we. We bedoelen natuurlijk niet onze echte vader of moeder, maar we dichten God hierbij de eigenschappen toe van goedheid, liefde, vertrouwen. Tenminste, als we een liefhebbende vader of moeder hebben. Is dit niet het geval dan zijn we eerder geneigd God eigenschappen toe te kennen als een streng iemand die alleen maar oog heeft voor dingen die je niet goed doet en die je straft als een rechter. Of als een boze God. Dit beeld van God hebben we opgebouwd uit onze ervaringen in het gezin, school, beroep en ons alledaagse leven. In de Bijbel worden ook bepaalde beelden van God beschreven. God wordt gezien als een rots waar je op kunt bouwen, of als een herder die voor je zorgt. Af ten toe als een vader met soms moederlijke eigenschappen. Maar ook als schepper, als een eeuwig wezen dat alles weet en altijd aanwezig is. Zo zijn er een heleboel beelden die mensen van God hebben. Maar wat is nu mijn beeld van God? Welke betekenis heeft Hij voor mij persoonlijk? Zou u daar eens over willen nadenken en in een paar woorden willen opschrijven? Mogelijk kunnen we een paar van die beelden eens in het parochieblad plaatsen, eventueel anoniem als u dat wenst. Stuur ze gerust naar het parochieblad (andreas.parochie@chello.nl) onder vermelding van: 'mijn godsbeeld'. Of doe ze in de bus van de pastorie.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 3, 28 februari 2012

(Opm: adres website gedateerd)