

#### DE HEMELSE TROONZAAL (4)



Er valt heel wat te zien op de triomfboog in onze kerk. Naast het Lam, de vier levende wezens en de 24 oudsten staan nog andere figuren rond de troon van God. Rond de troon staan ook duizenden engelen die luid roepen dat het Lam (= Christus) waard is om de macht en de rijkdom en de wijsheid en de kracht en de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen. Zeven keer staat hier in de Openbaring het woordje én. Zeven keer wordt gezegd hoe goddelijk het Lam is. Het getal zeven staat in de Bijbel voor volmaaktheid, volkomenheid en totaliteit. Een bewuste keuze van de schrijver Johannes om hier in zevenvoud te spreken. Sommige van de engelen ontvangen de martelaren. Zij zijn de eerste personen die in de hemel worden opgenomen. Zij zijn op aarde voor hun geloof uitgekomen en hebben dat verdedigd. Zelfs met de dood voor ogen hebben ze zich niet laten ompraten om te offeren aan de heidense goden en aan de Romeinse keizer, die zichzelf als een god beschouwde. Deze afgoden worden in het boek Openbaring beschouwd als het Beest, de dienaar van Satan of de Duivel. De martelaren verdienen een ereplaats in de hemel omdat ze aan alle mensen hebben laten zien dat God de enige is die heerst over hemel en aarde. Hij alleen is waard om aanbeden te worden. Het geloof van de martelaren in God is onwankelbaar. 'In hun mond is geen leugen gevonden: zij zijn zonder smet' (Openbaring14:4). Daarom worden zij door de engelen met open armen ontvangen.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie, nr. 25, 3 september 2011