

### DE HEMELSE TROONZAAL (3)



De vorige keer hebben we gezien dat bij de troon in de hemelse troonzaal (afgebeeld op de triomfboog in onze kerk) Christus staat als Lam en vier levende wezens. De wezens aanbidden God die gezeten is op de troon en die genoemd wordt: 'Hij die is en die was en die komt'. Maar naast de troon staan ook nog 24 oudsten (links en rechts van het Lam). Dit zijn de hemelse vertegenwoordigers van het volk van God. Zij zijn gekleed in witte kleren en hebben gouden kronen op hun hoofd. De witte kleren geven aan dat zij in de hemel zonder smet zijn en pure zuiverheid uitdrukken. Zij hebben zich niet laten verleiden tot enig kwaad. De kronen laten zien dat zij een koninklijke status

hebben. Met de vier wezens aanbidden zij God en het Lam. Telkens wanneer de vier wezens eer en dank brengen aan Hem die op de troon zit en leeft tot in alle eeuwigheid, vallen de oudsten op hun knieën en leggen hun kronen neer voor de troon. Door hun kronen voor de troon te leggen, geven ze aan dat de macht in deze wereld alleen God toekomt. Zij beantwoorden hiermee de belangrijke vraag: Wie zit op de troon in deze wereld? Wie is Heer van de Schepping? Dat is er maar één en dat is God.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie, nr. 21, 25 juni 2011