

JE LICHT NIET ONDER DE KORENMAAT ZETTEN

Aan de Bijbel zijn veel spreekwoorden ontleend. Dit is er een van. Het is afkomstig uit de lezing van dit weekeinde. In het evangelie van Matteüs komen we de volgende tekst tegen: Jezus zegt tegen zijn leerlingen: "Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moeten jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel".

Een korenmaat was een bak op vier poten, waarin koren bewaard werd. Deze bak stond vroeger in de woonkamer. Als je een lamp ergens onder zet (zoals onder een korenmaat) geeft hij weinig licht. Vandaar kreeg het verhaal in Matteüs de betekenis dat je vaardigheden en kennis nu eenmaal niet zichtbaar zijn als je ze niet toont. Volgens het woordenboek Van Dale heeft het spreekwoord *je licht onder de korenmaat zetten* de bijbetekenis van 'je kennis voor jezelf willen houden, anderen niet willen helpen'.

Ieder mens heeft bepaalde vaardigheden. De bedoeling is deze vaardigheden te gebruiken. Dit zien we duidelijk bij de vrijwilligers in onze parochie. De een kan dit, de ander dat. Samen vullen ze elkaar aan en zetten ze zich in voor het welzijn van onze parochie. Ze houden hun vaardigheden en kennis niet voor zichzelf, maar gebruiken deze en stellen ze in dienst van onze 'Vader in de hemel'.

SV

Uit: Parochieblad St.Andreasparochie nr. 5, 5 februari 2011