

## DE HEER ZOEKT ONS

Tijdens de viering van vorige week hebben we gehoord dat Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan is gedoopt. Daarmee begint het optreden van Jezus in het openbaar. Vanaf nu gaan mensen op Hem letten en Hem volgen. Maar Jezus zoekt de mensen ook op. Hij wil mensen tot zijn medewerkers maken. Zonder ons kan Hij niets in deze wereld. Als wij Hem niet volgen en niet doorgeven wat Hij ons geleerd heeft, gaat Zijn blijde boodschap langzaam verloren. Hij wordt dan een roepende in de woestijn. Zijn woord valt dan niet meer in vruchtbare bodem.

In de lezing van deze week horen we hoe Jezus mensen bij zich roept. Als hij langs het meer van Galilea loopt, ziet hij twee vissers die hun netten aan het uitgooien zijn: Simon Petrus en zijn broer Andreas. Jezus spreekt hen aan en zegt: "Kom, volg mij: Ik zal u vissers van mensen maken". Zonder er maar één ogenblik over na te denken, laten ze hun netten in de steek en volgen Jezus. Even verder gebeurt hetzelfde met Jacobus en Johannes. Ook zij volgen Jezus.

De Heer zoekt ons op. Niet alleen om bij ons te blijven als het avond of als het moeilijk wordt zoals bij de Emmaüsgangers, maar om bij ons te blijven op onze tocht door het leven.

Roepen heeft natuurlijk alleen zin als degene die roept ook gehoord wordt, als de geroepene antwoord geeft. Dat is een uitdaging aan ons. Durven we die uitdaging aan?

SV

Uit: Parochieblad St.Andreasparochie nr. 3, 22 januari 2011