

ZANGDAG IN DE ABDIJ VAN BERNE

'Wij die haastig gaan en leven
weinig tijd ons hart te geven,
druk en driftig altijd door,
weinig oog en weinig oor,
tijd alleen voor eigen zaken,
leer ons wijs en wakker waken,
dat wij mensen mettertijd, niet vergeten wie Gij zijt.'

Dit lied '*Wakker worden*', dat geheel op onze tijd van toepassing is, hebben we afgelopen zaterdag gezongen in de Abdijs van Berne. Tweehonderd zangers uit het bisdom Den Bosch namen deel aan deze scholingdag van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Eigentijdse composities hebben we gezongen van de Petruskerk te Hilvarenbeek. De pastoor aldaar, Cees Remmers, schrijft inspirerende liturgische teksten, die vervolgens op muziek worden gezet door de dirigent van het koor Martien van Woerkum of door de organist Ad van Sleuven, bekende musici met internationale faam. Ook wordt veel gebruik gemaakt van teksten van de dichter Michiel van der Plas.

's Morgens, tijdens een plenaire zangsessie in de kerk, hebben we dertien liederen ingestudeerd (gezongen uit twee missen, liederen voor de 40-dagen en passietijd, gedeelten uit een Kruisweg, acclamaties en evangeliegezangen).

Na de koffiepauze zijn we verdeeld in vier groepen (sopranen, altten, tenoren en bassen) om in vier verschillende zalen de meerstemmige muziek bij de composities in te studeren. Onze dirigent Wil Marcus heeft de bassen voor zijn rekening genomen. Je staat te midden van ervaren koorzangers. Binnen enkele minuten wordt een geheel nieuwe partij aangeleerd.

Na de lunch zijn we samengekomen voor de afsluitende plenaire zangsessie in de kerk. Alle stemmen vormen nu samen een eenheid. Je voelt je gedragen door tweehonderd medezangers en – zangeressen. Een unieke ervaring. Mooi was ook het openingslied van deze dag:

'Wees maar niet bang,
God heb je aan je zijde.
Wees maar niet bang,
er komen nieuwe tijden'.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 35, 20 november 2010