

## DE WEERHAAN IS TERUG



Op woensdagmorgen 8 september 2010 is de weerhaan door onze wethouder Piet de Klein weer teruggezet op het kruis dat op de spits staat van de kerktoren. De terugkeer van het gerestaureerde kruis en de haan zijn tekens dat het restauratiewerk aan de kerk voorspoedig verloopt. Deze gebeurtenis hebben we niet ongemerkt voorbij laten gaan. De haan blinkt nu als nooit tevoren. Langzamerhand kunnen steigers worden verwijderd waardoor een belangrijk deel van de toren weer vrij komt. Ook is de glazenier nu bezig met het

restaureren van de ramen boven de kerkdeur en achter het orgel. Aan de achterkant van de kerk zijn de leidekkers bezig met het aanbrengen van nieuwe leien.

De weerhaan wordt op kerken vaak gebruikt als windwijzer. Dit is al van oudsher. Hier zijn verschillende verklaringen voor. Op de kerktoren is de haan een waarschuwing voor iedereen die omhoog kijkt. Hierbij kan gedacht worden aan de haan in het lijdensverhaal van Jezus die drie keer kraaide toen Petrus zei dat hij Jezus niet kende. Een andere verklaring is dat de haan hoog op de toren de opgaande zon – teken voor de verrezen Christus – symboliseert. Ook wordt wel gezegd dat hij waakt tegen brand en een tegenhanger is van de rode haan, die het symbool is van brand. Meestal vangt de staart van de haan veel wind. Die staart staat van de wind weg, waardoor de kop van de haan wijst naar de windstreek waar de wind vandaan komt. Is er een noordenwind (die waait van noord naar zuid) dan wijst de staart van de haan naar het zuiden en de kop naar het noorden. De haan kijkt dus in de richting waar de wind vandaan komt, in dit geval naar het noorden. Moge de gerestaureerde windhaan op onze kerk onze parochie nog lang van dienst zijn.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreaskerk nr. 28, 11 september 2010