

DE VIER EVANGELISTEN

Eens in de drie jaar komen in de lezingen alle vier de evangelisten aan het woord. In het liturgische jaar A is dat Matteüs, in het B jaar Marcus en in het C jaar Lucas. Teksten uit Johannes vinden we op passende plaatsen tussen deze drie evangelisten terug. Ieder van de evangelisten geeft zijn eigen beeld over het leven van Jezus. Dit beeld is gebaseerd op de christelijke gemeente waarvan de evangelist deel uit maakte. De visie die de eerste christelijke gemeente over Jezus gevormd had, maakte deel uit van de zienswijze van de evangelist. Dit verklaart waarom de beelden die de vier evangelisten over Jezus geven niet altijd hetzelfde zijn. Matteüs en Lucas hadden de beschikking over de teksten van Marcus, die als eerste werd geschreven. Zij gebruikten die teksten als bron, maar beschikten daarnaast ook over eigen getuigen en verhalen die over Jezus de ronde deden. Daar gaven ze een eigen interpretatie aan die gedeeld werd in de christelijke gemeente waarin de evangelist stond. Door de evangelisten te vergelijken kan men zien wat ze gemeen hebben en op welke punten ze van elkaar verschillen. Dit betekent dat als we de evangelist goed willen begrijpen, we zorgvuldig naar zijn boodschap moeten luisteren en de schrijver voor zichzelf moeten laten spreken. We doen geen recht aan de evangelisten als we hun boodschappen bij elkaar gaan optellen. Dit doen we bijvoorbeeld als we wat Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes zeggen met elkaar vermengen zodat Jezus alles zegt en doet wat in elke van de evangeliën staat. Zo stellen we een nieuw evangelie samen en doen we geen recht aan wat de evangelisten op hun manier over Jezus zeggen. Elk evangelie geeft in eigen woorden weer wat het over Jezus en zijn betekenis voor ons wil zeggen.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 5, 6 februari 2010