

DE PROFETIE VAN NATAN



Een vorig keer is aandacht geschonken aan de lezing waarin de profeet Natan naar koning David gaat om hem te vertellen dat God David vergeeft nadat hij betrouw heeft getoond. David had overspel gepleegd met Batseba, de vrouw van de legeraanvoerder Uria, en toen deze in verwachting bleek te zijn, had David Uria laten vermoorden waarna hij Batseba tot vrouw nam. David zou volgens Natan niet sterven, maar het zwaard zou 'nooit meer wijken van zijn huis'. En deze laatste profetie zou

uitkomen en hoe!

Het kind dat geboren wordt uit het overspel met Batseba sterft naamloos op de zevende dag na zijn geboorte. Amnon, een andere zoon van David, wordt door Absalom, ook een zoon van David vermoord nadat Amnon Tamar de zus van Absalom had verkracht. Absalom vlucht en komt later in opstand tegen David omdat deze nagelaten heeft om Amnon te straffen. Op de vlucht voor het leger van David blijft Absalom, als hij met zijn muilnier onder een eik rijdt met zijn hoofd tussen de takken hangen waarna hij wordt gedood. Adonia, ook een zoon van David, beschouwt zich daarna als de wettige troonopvolger van David, die inmiddels hoogbejaard is. Batseba en Natan weten David te overtuigen dat hij aan Batseba beloofd heeft dat haar zoon Salomo hem zou opvolgen. In de Bijbel is echter nergens vastgelegd dat David dit inderdaad beloofd heeft. Maar David is zwak in zijn ouderdom en geeft toe. Als Salomo de troon bestegen heeft laat hij Adonia doodsteken. Zo is de profetie van Natan uitgekomen wat David zelf uitgesproken heeft: 'vierdubbel zal hij het vergoeden'. Uit het verhaal van David-Batseba-Uria blijkt het volgende. (1) Macht leidt gemakkelijk tot machtsmisbruik. (2) Ook een koning is aan de wet onderworpen en staat er niet boven. (3) Een rijke kan zich niet straffeloos het eigendom van een arme toe-eigenen om er zelf nog rijker door te worden.

(Foto: Natan bestraft David)

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 21, 26 juni 2010