

## ONZE TEKORTEN

Hebzucht wordt algemeen beschouwd als een van de oorzaken van de kredietcrisis. Het is een van de zeven hoofdzonden. Deze zonden liggen aan de basis van vele andere zonden. Om te laten zien wat deze hoofdzonden inhouden, wil ik gebruik maken van een interview dat *De Volkskrant* deze maand gehouden heeft met Pierre Kartner (beter bekend als Vader Abraham). Afgelopen weekeinde gebruikte deze krant dit interview om de zeven hoofdzonden te illustreren.

1. Hoogmoed: "Voor bepaalde muzikkeners ben ik Haydn...Elke componist in Europa kent Pierre Kartner".
2. Woede/toorn/wraak: "Het arrangement van Sha-la-lie is prachtig, maar dat horen ze niet, die gekken. Dat is ernstig hoor".
3. Gulzigheid/onmatigheid/vraatzucht: "Ik ga door. Om het applaus, de erkenning. Het totaalgevoel".
4. Gemakzucht/traagheid/luiheid: "Ik heb het nummer in twee uur geschreven, ja. Ik had ook een slimme tekst kunnen maken".
5. Jaloezie/afgunst: "Ik heb twintig albums gemaakt in de trant van Boudewijn de Groot...Dan denk ik, wat vreemd dat Nederland denkt dat ik alleen maar bezig was met Hannie en de Rekels".
6. Lust/wellust: "Jaha, pikante platen" (verwijzend naar zijn acties onder de naam Venus en Penis).
7. Hebzucht/gierigheid: "Jaha, pikante platen. Om den brode".

We zondigen allemaal wel eens. Dat overkomt de beste. In het begin van de veertigdagen- of vastentijd is dit rijtje een mooie gelegenheid om eens na te denken over onze eigen tekortkomingen.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 7, 27 februari 2010