

ONZE KERK



Hier weer een stukje uit de *Nieuwsbrief Katholiek Thuisfront Weurt*, oktober 1947, van oud-pastoor Van Heusen. Nu schrijft hij aan onze Weurtse Indiëgangsters iets over de geschiedenis van de kerk. Het weghalen van de kerkklokken door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog zit hem zo hoog, dat hij hier opnieuw over begint.

"Een stukje Weurtse geschiedenis.

18 Oct. 1947 a.s. zal het honderd en vijftig jaar geleden zijn, dat de parochie Weurt werd opgericht. Van oudsher bestond te Weurt een Kapel op dezelfde plaats, waar nu de parochiekerk staat. Aangaande welke stichting en oprichting niets meer bekend is. Voor de reformatie behoorde deze kapel tot de grote Kerk van Nijmegen. Tijdens de reformatie behoorden de Katholieken van Weurt tot de parochie Neerbosch; gedeeltelijk gingen de mensen daar ter kerke; maar voor een gedeelte woonden zij ook de H.H. Diensten bij in de kelderkerk van Huize "de Doddendaal" te Ewijk. Toen aan de katholieken vrije uitoefening van de eredienst was toegestaan, is de bestaande Kapel op 18 Oct. 1797 door de katholieken wederom in bezit genomen en op 20 Oct. van hetzelfde jaar werd de eerste H. Mis in de bestaande kapel opgedragen. Nog in hetzelfde jaar werd Weurt tot zelfstandige parochie verheven. Het aantal katholieken bedroeg toen ongeveer 350. De eerste pastoor was een pater Capucijn genaamd pater Thomas Hack uit Heumen, die hier gedurende drie jaar verbleef en in die 150 jaar elf opvolgers heeft gehad.

Het plan bestond, de 150ste verjaardag op feestelijke wijze te herdenken: bij die gelegenheid zouden twee nieuwe kerkklokken door de parochie worden geschonken die de plaats moeten innemen van de klokken door de bezetters geroofd. November 1946 zijn de nieuwe klokken besteld: aanvankelijk was ons toegezegd, dat ze begin October 1947 zouden worden geleverd: maar ze zijn niet klaar: nu komen ze omstreeks Pinksteren van het volgend jaar. Jongens in Indië, dan vieren wij het bestaanfeest van de parochie: misschien zijn sommige van jullie dan weer thuis: gij kunt de feestviering mee maken en de nieuwe klokken zullen met hun jubelende klanken U het welkom in Weurt toezingen.

H.J. van Heusen, Pastoor."

(Met dank aan Willemien Smits voor het uitlenen van de nieuwsbrief *Katholiek Thuisfront Weurt*)

(SV)

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 30, 9 oktober 2010