

## EN JEZUS SCHREEF IN HET ZAND

Dit weekeinde gaat het evangelie over Jezus die in het zand schreef. Een aantal mensen die de wet denken te kennen, heeft een vrouw op overspel betrap. Ze brengen die vrouw naar Jezus en plaatsen haar in hun midden. Ze zeggen tegen Jezus dat ze de vrouw op heterdaad hebben betrap en dat volgens de wet deze vrouw nu gestenigd moet worden. Ze dagen Jezus via een strikvraag uit om antwoord te geven om hem daarna te kunnen aanklagen. Jezus echter buigt zich voorover en schrijft iets in het zand. Dan zegt Hij: "Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen". Op dit antwoord druipen ze één voor één af. Jezus vraagt dan aan de vrouw waar ze gebleven zijn en of iemand haar veroordeeld heeft. Zij antwoordt ontkenkend en ook Jezus zegt: 'Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer'.

Een mooi en bekend verhaal. Bij nader inzien vallen er toch een paar dingen op. Op de eerste plaats gaat het bij overspel blijkbaar altijd over vrouwen. De man komt in dit verhaal niet voor, terwijl hij medeschuldig is. De mannen in het verhaal brengen hem niet aan. Ze houden er een dubbele moraal op na. Op de tweede plaats wordt de vrouw gebruikt om Jezus klem te zetten. Het gaat niet over haar, maar om te zien of Jezus kiest voor de wet of voor de vrouw. Ze wordt gebruikt als speelbal. Op de derde plaats wordt de vrouw als schuldige midden in de kring van mannen gezet. Ze wordt letterlijk 'te kijk gezet'. Ze staat daar eenzaam en door iedereen verlaten. Een afschuwelijke ervaring. Niemand vraagt haar naar het waarom of wat er aan vooraf is gegaan.

Jezus weigert het spel van de mannen, die denken de wet te kennen, mee te spelen. Hij zegt niets en schrijft iets in het zand. Wat hij schreef zullen we nooit weten. Wel dat hij de vrouw niet veroordeelt. De mannen wel, want ze druipen een voor een af. Dan waait over wat Jezus geschreven heeft de wind en het zand bedekt het geschrevene. Letterlijk: zand er over!

Jezus verontschuldigt de vrouw niet. Onrecht blijft onrecht. Maar Hij laat wel merken: je moet kwaad nooit met kwaad vergelden. Iedereen maakt fouten en we moeten altijd bereid zijn elkaar te vergeven. Zonder vergeving kan geen mens verder. Een gedachte om in deze vastentijd te overdenken. Toch blijft de vraag staan: wat schreef Jezus nu in het zand?

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 10, 20 maart 2010