

DE EVANGELIST LUCAS



In dit liturgisch jaar staat het evangelie van Lucas centraal. Lucas, waarschijnlijk een afkorting van Lucanus of Lucianus, is de enige evangelist van niet-joodse afkomst. Hij behoorde naar men aanneemt tot de christelijke gemeente van Antiochië. Hij was van huis uit arts. Hij is de enige evangelist die de spreuk: "geneesheer, genees uzelf" uit de mond van Jezus heeft opgetekend.

Naast een evangelie heeft hij ook een ander boek geschreven, namelijk de *Handelingen der Apostelen*. Het is het vervolg op het evangelie dat het ontstaan van de christelijke kerk beschrijft met als voornaamste acteurs Petrus en Paulus. Omdat Paulus zelf zegt dat Lucas regelmatig bij hem was, mogen we aannemen dat hij zich een groot deel van zijn leven in gezelschap bevond van Paulus. In de *Handelingen* wordt vier maal in de 'wij'-vorm gesproken als de zendingsreizen van Paulus worden beschreven. Dit duidt er op dat

hij met Paulus is meegereisd.

In het begin van zijn evangelie geeft Lucas een nauwkeurig verslag van zijn werkwijze en hoe zorgvuldig hij daarbij te werk is gegaan. De eerste zinnen van zijn evangelie luiden dan ook als volgt: "Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent".

Ook het boek *Handelingen der Apostelen* wordt aan deze Theofilus opgedragen: "In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen". Wie deze Theofilus is weten we niet. Waarschijnlijk is het een belangrijke figuur uit het Romeinse regeringsapparaat, die in Rome woonde.

Van de vier evangeliën is dat van Lucas het omvangrijkste (1194 verzen). Hij was een groot schrijver die een prachtig overzicht heeft gegeven van het leven van Jezus.

(Foto: De evangelist Lucas, onderdeel van de preekstoel in de Andreaskerk)

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 3, 23 januari 2010