

HET VERHAAL VAN DE SCHEPPING VAN DE MENS

In de Paasnacht, de nacht van licht dat de duisternis overwint en van nieuw leven, wordt als eerste lezing het verhaal van de schepping van hemel en aarde voorgelezen. Als het licht, de hemel, de aarde, de dieren en de planten geschapen zijn, volgt de schepping van de mens.

1: 26 God zei:
'Laat ons een mens maken naar ons beeld,
op ons gelijkend'.

1: 27 God schiep de mens naar zijn beeld
naar het beeld van God schiep hij hem
mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.

De schepping van de mens vindt op een andere manier plaats dan de schepping van het licht, de aarde, de dieren en de planten. Daarbij spreekt God steeds in de derde persoon enkelvoud. Maar bij de mens spreekt God in de eerste persoon meervoud. Drie maal staat er het woord 'ons'. Tweemaal als een bezittelijk voornaamwoord. De mens is gemaakt om te verwijzen naar God. Dit betekent dat de mens op aarde is gezet om daar God aanwezig te stellen. De mens is een teken van God vanaf het allereerste begin van de schepping tot op vandaag. Dit geldt voor alle mensen: man en vrouw, jong en oud, hetero en homo, Nederlander en geen Nederlander. Voor God zijn alle mensen gelijk. Elke mens is geschapen om God te vertegenwoordigen. Dit is de opgave die Pasen ons meegeeft.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparchie nr. 14, 17 april 2010