

HET VERHAAL VAN DAVID, BATSEBA EN URIA

De eerste lezing van dit weekeinde is genomen uit 2 *Samuel*. Helaas bevat het alleen maar het laatste deel van de toespraak van de profeet Natan tot David. Zonder de achtergrond van deze toespraak is het verhaal onvolledig en niet goed te begrijpen. Wat is er aan de hand?

Israël met zijn koningen trekt onder leiding van Joab ten oorlog tegen de Ammonieten. Maar koning David blijft achter in Jeruzalem. Op een keer nadat hij zijn siësta heeft gehouden, ziet hij vanaf het dak van zijn paleis een mooie vrouw die zich aan het baden is. Hij stuurt een boodschapper er op uit om te achterhalen wie die vrouw is. Het is Batseba, de vrouw van Uria, een legeraanvoerder die met Joab is meegegaan. David laat Batseba halen en slaapt met haar. Na enige tijd zegt Batseba dat ze in verwachting is. David laat Uria terugroepen en probeert hem tot tweemaal toe over te halen 's avond naar huis te gaan in de hoop dat Uria bij zijn vrouw zal slapen en David later kan zeggen dat het kind van Uria is en niet van hem. Maar Uria slaapt bij zijn soldaten en gaat niet naar huis. Daarop geeft David Uria een brief mee voor de legeraanvoerder Joab waarin staat dat Joab Uria in de oorlog op een gevaarlijke plaats moet zetten waardoor Uria zeker zal sterven. Joab doet dit en Uria sterft. Als David hoort dat Uria dood is neemt hij Batseba tot vrouw en zij schenkt David een zoon. "Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de HEER".

Daarom stuurt God de profeet Natan naar David. Deze houdt David de volgende gelijkenis voor:

'Twee mannen leefden eens in dezelfde stad: de een was rijk, de ander arm. De rijke bezat heel veel schapen en runderen, de arme had niets, behalve één enkel lammetje dat hij gekocht had. Hij had het in leven kunnen houden en het was bij hem opgegroeid tussen zijn kinderen; het dier at van zijn bord, het dronk uit zijn beker en het sliep op zijn schoot; het was als een dochter. Op een dag kreeg de rijke man bezoek, maar hij kon er niet toe komen om een schaap of rund uit zijn eigen kudde te nemen en dat klaar te maken voor de reiziger die bij hem was gekomen. Hij pakte het lam van de arme en maakte dat klaar voor zijn gast.'

Na dit verhaal wordt David woedend en zegt tegen Natan dat de man die dit gedaan heeft de dood verdiend heeft en dat het lam viervoudig moet worden vergoed. David heeft niet door dat Natan hem een spiegel heeft voorgehouden. En dan zegt Natan: "Die man, dat bent u!"

En dan volgt het gedeelte wat we zondag te horen krijgen (zie de lezingen voor dit weekeinde).

Het boek Samuel is een hoogtepunt van vertelkunst in de Bijbel. Het gaat over moord, overspel, verkrachting en verraad. Onderwerpen die moeilijk liggen in een liturgische tekst, maar er wel in de Bijbel voorkomen.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 19, 12 juni 2010