

## DE STILLE OMGANG



Dit weekeinde wordt in de nacht van zaterdag op zondag in Amsterdam de Stille Omgang gehouden. De processie herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 1345. Een stervende man in de Kalverstraat moet na de ziekenzalving overgeven en braakt daarbij de heilige hostie uit. Het braaksel en de hostie worden uit eerbied in het haardvuur gegooid, maar de volgende dag blijkt de hostie ongeschonden te zijn. Een vrouw brengt de hostie naar de pastoor, maar de volgende morgen is de hostie weer terug in de Kalverstraat. Dit gebeurt twee keer. Het wonder van het Sacrament is sindsdien door de kerk erkend. Om het wonder te herdenken, lopen gelovigen uit het hele land een stille processie, waarbij niet wordt gesproken. De processie loopt langs de oude, historische grenzen van de stad. In 2008 deden ongeveer 8000 gelovigen mee aan de optocht. Dit weekeinde gaan ook uit het Land van Maas en Waal en onze parochie mensen naar de Stille Omgang. Het motto dit jaar is 'In Gods kracht'. Onze ogen worden geopend, vaak op een onverwacht moment, en dan zien we dat we mogen leven met God die ons hoop en perspectief biedt. Het is deze kracht van God die in ons mensen zijn werk doet.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 10, 21 maart 2009