

DE PROFEET JONA



De eerste lezing van dit weekeinde is genomen uit het boek Jona. Het boek telt nog geen drie bladzijden en vertelt het verhaal van de profeet Jona, die leefde in de 8^{ste} eeuw voor Christus. Jona krijgt van God de opdracht om naar de stad Ninevé te gaan om haar aan te klagen, "want het kwaad dat zij daar doen is ten hemel schreiend". Maar Jona heeft daar geen zin in en vlucht de andere kant op. Hij gaat aan boord van een schip, komt onderweg in een storm terecht en wordt door de matrozen overboord gegooid in de hoop dat daardoor het schip gered zal worden. Hij wordt vervolgens ingeslikt door een grote vis en komt in de buik van de vis tot inkeer. Na een gebed tot God wordt hij door de vis uitgespuugd en gaat alsnog naar Ninevé met de boodschap van God. Jona zegt tegen de mensen: "Nog veertig dagen, dan wordt Ninevé weggevaagd!". De mensen geloven God en bekeren zich. Hierdoor komt God

terug op zijn besluit en spaart de stad. Jona is kwaad om deze goedheid van God en gaat buiten de stad in de schaduw zitten om te zien wat er met de stad gebeurt. Nu krijgt hij een les van God. God laat een boom opschieten om Jona schaduw te geven, maar Hij laat de boom daarna verdorren. Dan laat God de zon branden op Jona's hoofd en de wind wordt gloeiend heet. Jona bidt om te mogen sterven. Maar God zegt: "Is het terecht dat je zo kwaad bent? Als jij al verdriet hebt om die boom, waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven te doen en die jij niet hebt laten groeien, zou ik dan geen verdriet hebben om Ninevé, die grote stad, waar 120 duizend mensen wonen en dan nog al die dieren?"

Dit verhaal laat ons zien dat God een genadige en liefdevolle God is. De barmhartigheid van God betreft niet alleen de mensen, maar ook de vele dieren in Ninevé.

(Foto: Jona en de walvis, detail uit koorraam 5 Andreaskerk)

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 3, 24 januari 2009