

PALMZONDAG 2009

A.s. zondag is het Palmzondag. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Jezus, gezeten op een jonge ezel, wordt door een jubelende menigte onthaald. De mensen bedekken de weg met palmtakken en zingen hem juichend toe: "Hosanna, zoon van David; gezegend die komt in de naam des Heren". Maar Jezus wist op dat moment al dat de machthebbers hem nog dezelfde week ter dood zouden brengen. Deze intocht vormde voor de Joodse en Romeinse machthebbers immers een provocatie die niet ongestraft kon blijven. Daarom is Palmzondag ook meteen het begin van de Goede Week. In deze week zijn Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag hoogtepunten in de voorbereiding op Pasen. Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde en de instelling van de Eucharistie. Deze dag is ook een dag van droefheid, want na het avondmaal wordt Jezus in de Hof van Olijven in de steek gelaten door zijn leerlingen en door zijn vijanden gevangen genomen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus gezeseld en veroordeeld wordt tot de dood op het kruis. Het is de droevigste dag van het kerkelijk jaar. Toch wordt gesproken van 'Goede' Vrijdag omdat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen. Op Paaszaterdag herdenken we Jezus' verblijf in het graf en wordt teruggekeken op Zijn lijden en sterven. Deze dag eindigt 's avonds met de Paaswake. De Paaswake is na de duisternis van de paasnacht het feest van het licht en de vreugde om Jezus' verrijzenis uit de dood.

Aldus is Palmzondag en de Goede Week een botsing tussen twee werelden: de wereld van droom en rauwe werkelijkheid. Jezus is een man van idealen die droomt van een betere wereld, van het Koninkrijk Gods en daar zijn leven voor geeft. Maar hij botst met de joodse en Romeinse leiders die gesteld zijn op hun macht en invloed en deze niet prijs willen geven. Maar wij herkennen in Jezus onze dromen van een betere wereld, een droom die Hij ons gegeven heeft en die niet te stoppen is.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 12, 4 april 2009