

GERARDUS MAJELLA



Afgelopen zaterdag is het beeld van de heilige Gerardus Majella voor eeuwigdurende bruikleen geplaatst in onze kerk. Het beeld is afkomstig uit de NEBO-kerk te Nijmegen. Deze kerk is eind vorig jaar gesloten en de paters Redemptoristen hebben na 80 jaar Nijmegen verlaten. Omdat het klooster een nieuwe bestemming krijgt, is gezocht naar een nieuw onderkomen voor het beeld van de heilige. Na een speciale Eucharistieviering hebben de reisbegeleidsters uit de Regio Nijmegen, die elk jaar onder leiding van frater Jozef de bedevaart verzorgen naar de bedevaartsplaats Wittem, in een processie het beeld achter in onze kerk geplaatst. Ook vanuit onze parochie wordt jaarlijks door enkele parochianen deze reis verzorgd. Zij waren eveneens aanwezig. Volgens pastoor Jan de Waal staat het beeld nu op de plaats waar vroeger altijd een, andere Gerard zat, namelijk GT. Na de plaatsing van het beeld werd gezamenlijk het lied van Gerardus Majella gezongen.

Gerardus Majella leefde van 1726 tot 1755 in de buurt van Napels en is in 1904 heilig verklaard. Hij meldde zich bij de Redemptoristen als lekebroeder. Hier vervulde hij zonder tegenspraak eenvoudig werk. Hij werd bekend om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk. Tijdens zijn leven had hij vele visioenen en verrichtte hij ook wonderen. Enkele foto's van de viering in onze kerk staan op onze website (www.andreasparchie.nl) onder Organisatie/Fotogalerij.

(Foto: Beeld van Gerardus Majella in de Andreaskerk, adres website gedateerd)

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparchie nr. 9, 14 maart 2009