

## HET EVANGELIE VOLGENS MARCUS



In dit liturgisch jaar (het B-jaar) staan de lezingen uit het evangelie van Marcus centraal. Maar niet in de Kersttijd. Bij Marcus geen opstelsom van de voorouders van Jezus, geen geboorte in een stal, geen herders op het veld en geen drie wijzen die een ster volgden. Vreemd is dit niet. Als ik gevraagd wordt om iemand te beschrijven die ik goed gekend heb, maar die inmiddels is overleden, dan begin ik ook niet met te zeggen wie zijn voorouders waren, of hij in het ziekenhuis of thuis geboren is, wat hij als kind deed of hoe hij op school was. Nee, dan probeer ik aan te geven hoe hij als mens was, maar vooral wat hij in zijn leven gedaan heeft. Zo ook Marcus. Hij begint zijn verhaal meteen met de doop van Jezus als volwassen persoon door Johannes

de Doper. Deze gebeurtenis vieren we dit weekeinde. Met deze doop begint het openbare optreden van Jezus. Iedereen kan vanaf nu zien en horen wat hij doet en zegt.

Marcus begint zijn getuigenis met de volgende openingszin: *“Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God”*. Dit is de eerste keer dat het woord 'evangelie' wordt gebruikt. Dit betekent oorspronkelijk: blijde boodschap of het goede nieuws. Het woord evangelie wordt nu gebruikt voor de vier boeken van Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes.

Wie Marcus was weten we niet. Sommigen nemen aan dat hij een metgezel was van Petrus. In ieder geval heeft hij uitvoerig gesproken met de apostelen en met mensen die Jezus van nabij hebben meegemaakt.

De evangelist wil zijn lezers overtuigen dat Jezus de Messias is en de Zoon van God (zie de openingszin). Hij doet dit vooral door de ontmoetingen te beschrijven tussen Jezus en de mensen (tegenstanders, volk, familie, leerlingen). Verder heeft hij veel oog voor details bij het beschrijven van personen (*“Simons schoonmoeder lag met koorts in bed’ 1:30*), het tijdstip waarop iets gebeurt (*“Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden’(1: 35)*), de woorden die Jezus zegt (*“Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: “Meisje, ik zeg je, sta op!’ 5: 41*). Het evangelie van Marcus is het oudste en kortste van de vier evangeliën. Het is waarschijnlijk geschreven te Rome, vóór de verwoesting van de tempel in Jeruzalem door de Romeinse bezettingsmacht in 70 na Christus. Marcus schreef het evangelie vooral voor de christenen van niet-joodse afkomst.

(Foto: symbool Marcus, fragment hoogaltaar Andreaskerk)

SV

Parochieblad St. Andreasparochie nr. 1, 10 januari 2009