

## BARTIMEÛS: WAT WIL JE DAT IK VOOR JE DOE?

In de lezing van vorige week stelde Jezus aan zijn leerlingen de vraag: 'Wat kan ik voor jou doen?' Deze week stelt hij dezelfde vraag aan Bartimeüs, een blinde bedelaar die langs de weg zit. Bartimeüs heeft gehoord dat Jezus langs zou komen en heeft een plaatsje langs de weg gezocht. Normaal gesproken zou hij om een aalmoes of om geld vragen. Maar dat doet hij niet. In de drukte begint hij te schreeuwen: 'Jezus, heb medelijden met mij.' Volgelingen van Jezus willen hem het zwijgen opleggen. Ze willen niet gestoord worden door het hulpgeroep van een blinde bedelaar. Maar Bartimeüs begint nog harder te roepen: 'heb medelijden met mij.' Jezus blijft staan en laat hem roepen. Hij zegt tegen hem: 'Wat wil je dat ik voor je doe?' Bartimeüs zegt: 'Meester, zorg dat ik weer kan zien.' Hierop zegt Jezus: 'Ga heen, je geloof heeft je gered.' En meteen kan hij weer zien en hij volgt Jezus op zijn weg.

Ook al was Bartimeüs blind, hij kon heel goed horen. Horen is in de Bijbel het eerste gebod dat God aan zijn volk heeft gegeven: 'Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen (Dt. 6,4). Nog vóór Mozes de Tien Geboden kreeg van God op de berg Sinaï, had het eerst beloofd te zullen luisteren naar wat God zou zeggen. Hoe zou God zijn Woord aan ons kunnen geven, als we niet eerst bereid zijn om te luisteren?

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 32, 24 oktober 2009