

WIE IS TOCH JEZUS?

Schrijven over Jezus is in! Over niemand is zoveel geschreven als over Jezus. Omdat er niet veel bekend is over hoe Jezus als mens was, worden in boeken allerlei dingen over Jezus gezegd alsof die waar zouden zijn. De meeste recente bewering is dat Jezus de zoon is van een Romeinse soldaat. Eerder werd beweerd dat Jezus Julius Caesar was, hoofd van het Romeinse Rijk, die in 44 vóór onze jaartelling werd vermoord. Verzinsels over het leven van Jezus vinden we ook in het boek de Da Vinci Code.

Het eerste boek over Jezus werd ongeveer 40 jaar naar zijn dood geschreven, namelijk door de evangelist Marcus. In dit boek gaat het niet om de historische Jezus, hoe hij werkelijk was als mens, maar om Jezus als de Christus, zoals wij die kennen in ons geloof. Het is een getuigenis van wat Jezus bezielde en predikte en die op zijn omgeving zo'n grote indruk maakte, dat hij volgelingen kreeg. Maar weten we echt zo weinig over de mens Jezus? Mag men alles over hem beweren en verzinnen, los van wat we werkelijk weten? Op grond van historisch bewijsmateriaal bestaat over het algemene verloop van Jezus geen twijfel: wanneer hij geleefd heeft, waar hij gestorven is en wat voor dingen hij gedaan heeft tijdens zijn openbare leven. Nagenoeg algemeen wordt het volgende over Jezus aanvaard (Sanders, 1993):

- Jezus is geboren ongeveer 4 vóór Christus, rond de tijd dat Herodes de Grote stierf;
- zijn kinderjaren en zijn jeugd bracht hij door in Nazaret, een dorp in Galilea;
- hij werd gedoopt door Johannes de Doper;
- hij verzamelde leerlingen om zich heen;
- hij onderrichtte in de steden, de dorpen en op het platteland van Galilea (blijkbaar niet in de grote steden);
- hij verkondigde 'het koninkrijk van God';
- rond het jaar 30 ging hij naar Jeruzalem voor het joodse paasfeest;
- hij verwekte opschudding in de tempel;
- hij hield een laatste maaltijd met zijn leerlingen;
- hij werd gevangengenomen en ondervraagd door joodse gezagsdragers, meer bepaald door de hogepriesters;
- hij werd terechtgesteld op bevel van de Romeinse prefect, Pontius Pilatus.

Deze zaken maken deel uit van leven van Jezus. Naast deze feiten kan men van alles beweren over Jezus, maar die zijn niet toetsbaar. Men kan ze beschouwen als verzinsels, als eigen interpretaties van het leven van Jezus, waarvan men kan zeggen: uit de duim gezogen!

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 29, 25 oktober 2008