

## DE WERKERS VAN HET 11<sup>DE</sup> UUR

Jezus was een zeer goede verteller van verhalen. Hij was al geen ander in staat om mensen met zijn verhalen op het verkeerde been te zetten. In dit weekeinde horen weer zo'n verhaal. Dit maal over de werkers van het 11<sup>de</sup> uur. In onze maatschappij, waar prestaties voorop staan en waar hard werken beloond dient te worden, valt zijn verhaal helemaal verkeerd. Wij zouden de hoofdpersoon van het verhaal voor gek verklaren en degenen die zich onrechtvaardig behandeld voelden, groot gelijk geven. Het verhaal gaat als volgt.

Een landheer gaat 's morgens heel vroeg op pad om mensen in dienst te nemen om in zijn wijngaard te werken. Hij spreekt met hen af dat ze voor hun werk één denarie krijgen. Drie uur later komt hij arbeiders te kort en gaat opnieuw op zoek. Op het marktplein vindt hij een aantal werklozen, nodigt ook hen uit om in zijn wijngaard te komen werken voor een redelijke beloning. Dit doet hij ook op het 6<sup>de</sup>, 9<sup>de</sup> en 11<sup>de</sup> uur van de dag. Aan het eind van de dag krijgen de werkers van het 11<sup>de</sup> uur één denarie uitbetaald. De andere arbeiders die dit zien, denken dat ze veel meer krijgen, omdat ze veel langer hebben gewerkt. Maar iedereen krijgt de afgesproken beloning van één denarie. De werkers van het 1<sup>ste</sup> uur nemen dit niet en protesteren omdat ze veel meer uren hebben gemaakt en de hitte van de zon hebben verdragen. Maar de landheer zegt tegen hen dat ze niet tekort zijn gedaan omdat ze de afgesproken beloning hebben ontvangen. Hij stelt hen de vraag of hij onrechtvaardig is geweest, omdat hij goed gehandeld heeft, en waarom ze kwaad zijn? Het verhaal eindigt met de klassieke woorden: 'Zo zullen de laatste de eersten zijn en de eersten de laatsten'.

Met dit verhaal laat Jezus zien dat God niet denkt en handelt als wij mensen. Hij nodigt ons uit in een wereld waar iedereen krijgt wat hij of zij nodig heeft. Iedereen die het Rijk der Hemelen aanvaardt, hoe laat op de dag ook, krijgt dezelfde beloning. Het gaat er om dat je in God gelooft en niet hoe lang. God is genadig voor iedereen en deze genade wordt ons geschonken. We kunnen Gods genade niet afdwingen.

Het bijzondere van het verhaal is verder dat de landheer er zelf op uittrekt om mensen die geen inkomen hebben in dienst te nemen. Waarom liet hij dit niet over aan zijn dienaren? En wie was nu op het einde van de dag het meeste moe? De werkers in de wijngaard of de landheer die de hele dag op pad was om mensen te zoeken die niemand in dienst wilde nemen?

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 25, 20 september 2008