

## DE VERHOUDING TUSSEN OUDE EN NIEUWE TESTAMENT

Om Jezus te begrijpen en te kunnen plaatsen is kennis van de Hebreeuwse Bijbel (= Oude Testament) gewenst. In het verhaal van de Emmaüsgangers van afgelopen weekeinde hebben we kunnen horen dat de verrezen Heer de volgende woorden zegt: 'O onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben! Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?' Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had' (Lucas 24: 26-27). Door de evangelisten wordt Jezus gezien als de vervulling van de Schrift. Vooral Matteüs ziet het hele leven van Jezus, zijn woorden en daden, in het teken van de profeten uit het Oude Testament. Dit blijkt direct al uit het begin van zijn evangelie bij het geboorteverhaal van Jezus. Bij het bezoek van de engel aan Jozef en de aankondiging van de geboorte van Jezus schrijft hij: 'Dit alles is geschied opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd'. Bij de Bergrede laat Matteüs Jezus zeggen: 'Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen'. Hieruit blijkt ook dat Jezus er niet aan dacht om de Hebreeuwse bijbel af te afschaffen, in tegendeel Hij legde deze steeds aan zijn volgelingen uit. In de tweede eeuw is een poging ondernomen om het Oude Testament in de kerk af te schaffen, met als gedachte dat de God van het Oude Testament een andere zou zijn dan de God van het Nieuwe Testament. Maar de kerk heeft zich hier tegen fel verzet. In de vroege kerk werd het Oude Testament zonder meer gezien als het fundament van het christendom. Vandaar dat we nog steeds lezen uit het Oude Testament.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 12, 12 april 2008