

SPE SALVI: IN HOOP GERED

Al enige tijd staat op de parochiesite (www.andreasparchie.nl; onder Algemeen/Actueel) de tweede encycliek van paus Benedictus XVI: *Spe salvi* (in hoop gered). In de inleiding legt de paus uit dat de 'verlossing', het heil, er volgens het christelijk geloof niet zonder meer is. Verlossing is ons gegeven in de zin dat ons hoop geschonken is van waaruit we ons leven aankunnen. Kenmerkend voor christenen is dat ze toekomst hebben, dat ze weten dat hun leven niet uitloopt op leegte. Mensen die hoop hebben leven anders, hen is door het evangelie een nieuw leven geschonken.

Volgens de paus kunnen we op vier plaatsen de hoop in de praktijk leren en beoefenen. Ten eerste, het gebed: als niemand meer naar mij luistert, dan luistert God nog altijd naar mij. Ten tweede, het handelen: christelijk hoop is altijd ook een hopen voor anderen, een hopen op een betere en menselijke wereld waar iedereen waardig kan leven. Ten derde, het lijden. Hoewel we alles moeten doen om het lijden te verminderen en om het lijden van onschuldige mensen te voorkomen, behoort het lijden tot het menselijk bestaan. De mens zelf kan het lijden niet uit de wereld helpen, dat kan alleen God. Met het geloof dat God zelf mens is geworden en geleden heeft, is de hoop op redding van de wereld in onze menselijke geschiedenis gekomen. Ten vierde, de laatste plaats van hoop, is het oordeel van God. In het Credo belijden we ons geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en dat de Zoon die zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, zal komen oordelen de levenden en de doden. Dit geloof kijkt niet alleen terug, of alleen naar boven, maar ook altijd naar voren, naar het Laatste Oordeel als beeld van hoop, omdat God gerechtigheid is en gerechtigheid verschaft. Maar deze gerechtigheid is tegelijkertijd genade.

In de encycliek laat de paus zien dat er een duidelijke lijn zit in de geschiedenis, die uiteindelijk alleen maar kan leiden naar God. Met *Spe salvi* geeft de paus ons een belangrijk document dat stof biedt tot nadenken en handelen.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparchie nr. 18, 7 juni 2008

(Opm: adres website gedateerd)