

## PINKSTEREN: KOM, SCHEPPER GEEST (2008)

Binnenkort vieren we het hoogfeest van Pinksteren. Maar eerst volgt nog Jezus' Hemelvaart. Voordat Jezus opsteeg naar de hemel, gaf Hij zijn apostelen de volgende boodschap mee: "wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde" (*Handelingen der Apostelen* 1: 8). Zijn leerlingen snaptten hier nog niets en toen Jezus weg was, sloten zij zich op in een huis en brachten de dag door met gebed. Maar toen brak de dag van Pinksteren aan, en ontvingen zij van de Heilige Geest de moed en de kracht om Jezus boodschap ten uitvoer te brengen. De gaven van de heilige Geest bestaan volgens de apostel Paulus uit: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (*Galatenbrief* 5: 22). Ook wij die door de Heilige Geest verbonden zijn met Jezus ontvangen deze gaven voor een nieuw leven. In het Eucharistisch gebed bidden we daarom: 'Zend nu Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij'.

Met Pinksteren wordt de sequens *Veni Sancte Spiritus* gezongen: Kom, Heilige Geest. Dit is een soort lofzang op rijm dat gezongen wordt voor het Evangelie. Het komt alleen bij bijzondere gelegenheden voor en het geeft het bijzondere karakter van het feest aan. Door de dichter Schulte Nordholt is deze sequens, gebaseerd op een prachtige Gregoriaanse melodie, als volgt verwoord:

Kom, Schepper, Geest daal tot ons neer,  
houdt Gij bij ons uw intocht, Heer;  
vervul het hart dat U verbeidt  
met hemelse barmhartigheid.

Van de zes coupletten, is dit het eerste. Op eerste Pinksterdag zingen we samen de hele lofzang (GVL 483). Zalig Pinksteren.

SV

Uit Parochieblad St. Andreasparochie nr. 14, 26 april 2008