

FEESTDAG VAN DE APOSTELN PETRUS EN PAULUS

Dit weekeinde wordt het feest gevierd van Petrus en Paulus. Het komt niet zo vaak voor dat deze feestdag (29 juni) op een zondag valt.

Petrus was de belangrijkste apostel van Jezus. Geen andere apostel komt in het evangelie zo vaak voor. Vaak spreekt Petrus uit naam van alle apostelen. Van huis uit was hij een visser op het meer van Genesareth. Zijn broer Andreas, de patroonheilige van onze parochie, brengt hem in contact met Jezus. Na de dood en de hemelvaart van Jezus treedt hij op als hoofd van Zijn leerlingen. Onder keizer Nero sterft hij de marteldood, waar hij volgens de traditie, op eigen verzoek met het hoofd naar beneden wordt gekruisigd, omdat hij van mening was dat door de komst van Jezus alle verhoudingen zijn omgekeerd.

Het evangelie van *Matteüs* noemt Petrus als rots van de kerk. Jezus zegt: "Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven" (Matteüs 16: 18-19). In het evangelie van *Lucas* lezen we dat Petrus van Jezus de opdracht krijgt zijn broeders in het geloof te sterken: "Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken" (Lucas, 22: 32). Op deze uitspraak is het lied gebaseerd dat we vaak in onze kerk zingen: "Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen, versterk uw broeders, versterk uw zusters" (GvL 654).

Paulus speelde een belangrijke rol bij de verspreiding van het christendom door de reizen die hij ondernam en de brieven die hij aan de eerste christelijke gemeenten schreef. Zijn brieven vormen een belangrijk onderdeel van het Nieuwe Testament. In deze brieven maakt hij duidelijk dat ieder mens tot God kan komen door zijn of haar geloof: "De rechtvaardige zal leven door geloof. Dankzij Jezus Christus hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade" (*Romeinenbrief*). Hoewel hij zelf beweerde een zoon van een Farizeeër te zijn, was hij een Romeins staatsburger. Oorspronkelijk behoorde hij niet tot twaalf apostelen van Jezus, maar toch wordt hij de 'apostel der heidenen' genoemd omdat hij het geloof verspreidde onder de niet-joden. Volgens het boek *Handelingen der Apostelen* werd hij door Jezus hiertoe geroepen. Paulus bekeerde zich op weg naar Damascus om de volgelingen van Jezus te bestrijden (o.a. de heilige Stefanus). Op deze weg kreeg hij een visioen waarin Jezus hem opriep om zich te bekeren en zich in te zetten voor Zijn boodschap. Ook Paulus stierf onder het bewind van keizer Nero de marteldood in Rome.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 20, 28 juni 2008