

## HET OUDE EN HET NIEUWE TESTAMENT

De eerste lezing in onze kerk is genomen uit het Oude Testament en de tweede lezing uit het Nieuwe Testament. De tegenstelling oud en nieuw kan gemakkelijk tot misverstanden leiden. Men kan denken dat het nieuwe een verbetering is van het oude en dat men zich beter kan bezighouden met het nieuwe dan met het oude. Vooral ook als nog gesproken wordt van een testament. Wie bij de notaris een nieuw testament laat maken, geeft daarmee te kennen dat het oude testament niet meer geldig is. Het heeft afgedaan. Maar zo liggen de verhoudingen tussen het Oude en Nieuwe Testament niet. Het Oude Testament is het oudste boek van de Bijbel, geschreven lang voor het begin van onze jaartelling. Het Nieuwe Testament, met als begin een brief van Paulus, werd in het midden van de eerste eeuw van onze jaartelling geschreven.

Toen Jezus leefde was er nog geen Nieuw Testament. Voor Jezus zelf was het Oude Testament de heilige Schrift. Jezus kende de boeken van Mozes en de Profeten goed en legde deze regelmatig aan de mensen uit, ook in de synagogen.. Ook Paulus kende de boeken uit het Oude Testament. Het eerste wat hij deed bij een bezoek aan een buitenlandse stad was een discussie beginnen in de synagoge over de betekenis van de heilige teksten. Van het begin af aan heeft het christendom het Oude Testament belangrijk en richtinggevend gevonden. Meer dan 350 keer wordt het Oude Testament in het Nieuwe Testament letterlijk aangehaald. Daarnaast wordt vele malen verwezen naar de verhalen en thema's uit het Oude Testament. Iedereen die de boodschap van Jezus goed wil verstaan, kan niet buiten het Oude Testament. Het Nieuwe Testament kan niet zonder het Oude Testament.

Omdat het taalgebruik en de beelden in het Oude Testament kunnen afwijken van die van het Nieuwe Testament, zal bij de lezingen uit het Oude Testament in onze kerk voortaan een korte toelichting worden gegeven. Wat betekenen deze teksten en hoe verhouden ze zich tot de lezingen uit het evangelie?

PS. Eigenlijk kent de eucharistieviering drie lezingen: een eerste lezing uit het Oude Testament, een tweede lezing uit het boek der Handelingen der Apostelen of uit de brieven van een van de Apostelen en een derde lezing uit een van de vier evangeliën. In onze kerk beperken we de lezingen meestal tot twee.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 8, 8 maart 2008