

DOOP VAN DE HEER 2008

Dit weekeinde wordt het feest van de Doop van de Heer gevierd. Dit feest sluit de Kersttijd af. In de liturgie gaat het over het verhaal van de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. Dit verhaal komt bij alle evangelisten voor. In de lezing van Matteüs komt Jezus naar de rivier de Jordaan om zich door Jezus te laten dopen. Johannes verzet zich hiertegen en zegt dat Jezus juist hem moet dopen. Nadat Jezus gedoopt was en uit het water kwam, sprak een stem uit de hemel: "Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb." Ook in de lezing van Jesaja wordt gezegd: "Zo spreekt de Heer: 'Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep'. Met de doop van Jezus in de Jordaan begint Zijn openbare leven als leraar en genezer onder de mensen.

Omdat we zondag de installatie vieren van pastor Jan de Waal als pastoor in onze parochie, zijn de lezingen van Jesaja en Matteüs vervangen door een lezing uit de brief van Paulus en het alom bekende verhaal van de Emmaüsgangers. In zijn brief zegt Paulus dat naar de maat van Christus' gave, sommigen geroepen zijn als apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer anderen herder en leraar voor het werk van de verkondiging van Gods woord. In het verhaal van de Emmaüsgangers verlaten twee leerlingen van Jezus teleurgesteld Jeruzalem na de dood van Jezus en wat er allemaal was gebeurd. Onder het lopen voegt Jezus zich bij hen, maar zij herkennen hem niet. Pas op het moment dat Jezus in hun bijzijn tijdens het eten het brood breekt, gaan hun de ogen open. Deze twee teksten passen bij de installatie: een nieuwe pastoor als herder voor onze parochie en het verhaal van een nieuw begin, een nieuwe levensweg en toekomst.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 1, 12 januari 2008