

ALLERZIELEN 2008



Zondag vieren we het feest van Allerzielen. Hierbij herdenken we onze dierbare overledenen. De kruisjes met de namen van de overledenen van het afgelopen jaar staan op het altaar. De namen worden één voor één in herinnering geroepen en een kaars wordt ontstoken. Buiten is het herfst, het seizoen van loslaten en afsterven. Op het afsterven in de natuur, volgt weer nieuw leven. Zo hopen en geloven wij dat onze doden ook een nieuw leven zijn begonnen bij God, die hen niet loslaat als het werk van Zijn handen. De Paaskaars brandt als teken dat de dood niet het einde is. Het is een teken dat wij geroepen zijn om te leven in het Licht van een nieuw leven. Dit Licht staat in de viering centraal. Het komt tot uiting in de gekozen liederen. In het boekje, dat speciaal voor Allerzielen is gemaakt, vinden we liederen als:

Liefelijk Licht, dat ons van God verhaalt
en al mijn levensdagen heeft gestraald,
ga niet verloren nu ik sterven moet.

Vuurvlam, geleid mij met uw zachte gloed.

Bij het herdenken van onze dierbaren zingen we:

Als alles duister is,
ontsteek dan 'n lichtend vuur,
dat nooit meer dooft.

En tijdens de offerande:

Die de morgen ontbood en 't licht hebt geroepen,
zegen ons ook met Uw licht.

Zo roepen we met het Licht onze dierbare overledenen in herinnering. Wij vertrouwen hen toe aan God die leeft en die er is voor ieder van ons.

Het Gemengd Andreaskoor (SV)

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 30, 1 november 2008