

DE VERREZEN HEER



We leven nu in de dagen na Pasen, het feest van de Verrijzenis van Jezus uit de dood. Ons geloof is gebaseerd op het leven van Jezus hier op aarde en Zijn getuigenis over de komende Rijk van God hier op aarde. Deze toekomstverwachting vinden we ook terug in het Onze Vader: Uw Rijk kome. In de dagen na Pasen is Jezus verschenen aan verschillende mensen. In de evangeliën worden de volgende vrouwen genoemd die met Pasen naar het lege graf gingen: Maria Magdalena en een andere Maria, Johanna en Maria van Jacobus en andere vrouwen en Salomé. Later verscheen Jezus aan de Emmausgangers en aan de apostelen (waaronder de ongelovige Thomas). Deze hebben allen getuigd dat Jezus verrezen is uit de dood. En de apostel Paulus heeft deze getuigenissen nauwkeurig onderzocht. Hij schreef in het jaar 57 een brief aan de gemeente van Korinte. Dat is enkele jaren na de dood van Jezus.

Deze brief verscheen éérder dan de evangeliën van Matteus, Marcus, Lucas en Johannes. In de tijd van Paulus leefden nog veel mensen die Jezus gekend hebben.

In de brief aan de Korintiërs schrijft Paulus dat Jezus op de derde dag na zijn dood is opgewekt en verschenen is aan de volgende personen: aan Kefas (= Petrus) en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen".

Wanneer iets bewezen moet worden voor een rechtbank, verklaren getuigen wat ze gezien of gehoord hebben. Afgaande op deze getuigenissen velt de rechter een uitspraak. Op grond van de getuigen die Paulus noemt en die opgeroepen kunnen worden, zou de rechter moeten concluderen dat Jezus inderdaad verrezen is uit de dood en verschenen is aan vele mensen. Deze zouden allen getuigen dat Christus is opgewekt op de derde dag na zijn dood. Zonder de opstanding uit de dood van Jezus zou, aldus Paulus, ons geloof nutteloos zijn. De verrijzenis bevestigt al wat Jezus over zijn Vader en het komende Rijk Gods heeft gezegd. Daarom is Pasen het belangrijkste feest uit het kerkelijk jaar.

(Foto: Koorraam Andreaskerk Weurt)

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 14, 28 april 2007