

U KENT MIJ

Een vorige keer hebben we een opening van een gebed weergegeven van een bekende Nederlander, die in de Volkskracht een persoonlijke brief schreef aan God. Het volgende gebed is van dominee Hans Visser van de Pauluskerk in Rotterdam. Hij heeft zich ingezet voor de drugsverslaafden in die stad.

Aan de Eeuwig Betrouwbare Barmhartige God,
U doorgrondt en kent mij. U legt Uw hand op mij. U bent waar we U niet verwachten, ook aan de andere kant van het bestaan: ziekte, dood, verderf, gewelddadigheid. Voor U is het duister licht geworden. De nacht wordt dag. U heeft mij geweven in de moederschoot. God, ik ben soms bang dat ik bezwijk voor het lot dat schijnt te beschikken over leven en dood. Ik zal dan de weg kwijtraken. Niemand zal mij meer kennen. Ik ben als een bloem die groeit, bloeit en verwelkt. De wind komt over mij en ik ben niet meer, maar Uw liefde, Uw barmhartigheid, Uw genade, ze zijn van alle tijden. Mijn leven rust in Uw hand. Zoals een wit papier een tekening draagt, zo draagt U mijn bestaan.

Bron: *De Volkskrant*, zaterdag 24 maart 2007.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 16, juni 2007